

BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLESİNZ !



İŞÇİ - KÖYLU KURTULUSU

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ MARKSİST-LENİNİST YAYIN ORGANI

18 MAYIS
1981
SAYI:
29

FİYATI: 5 TL



D.GEZMİŞ

Y.ASLAN

H.İNAN



O. BAKIR



İ. KAYPAKKAYA

İŞKENCEDE KIZIL DİRENME RUHUNU YÜKSELTELİM

KAHRO SUN CUNTA

İşçiler, köylüler, devrimciler

Yoldaşlar!

İ. KAYPAKKAYA yoldaşın işkencede katledilişinin 8.yıldönümündeyiz. İ. KAYPAKKAYA yoldaş 17-18 Mayıs 1973'de Diyarbakır işkencehanelerinde 12 Mart Askeri faşist diktatörlükü tarafından katledildi. O, yükselttiği komünizm bayrağını, en azgın işkence altında da şerefle dalgalandırdı. Halkın faşizme karşı direnişinin efsiz bir destanı haline geldi. 12 Mart döneminde işkence gören devrimcilerle moral ve cesaret kaynağı oldu.

Simdi yine halkımız işkence altındadır. İ. KAYPAKKAYA yoldaşın devrettiği bayrağı şimdiden birer devrimci 12 Eylül faşist Askeri darbesine karşı aynı işkencehanelerde kahramanca taşıyor.

Yoldaşlar.

İ. KAYPAKKAYA, devrime, komünizme ve halka bağlılığını ispatlayan gaye sadecə işkencedeği tutumu değildir. O'nun asıl büyüklüğü tek başına kalsa dahi halkın gerçek kurtuluş yolunu göstermekten taviz vermemesidir. O, herkesin "Kemalizm" hayranı olduğu bir sırada, onun faşist bir diktatör olduğunu; Türk komprador burjuvazi ve toprak ağalarının en gözde temsilcisi olduğunu ortaya koydu. Simdi faşist cunta adeta bunu ispatlamaktadır. Faşist generaller Cuntası 43 yıl sonra "Kemalizm'in bu kokusmuş fanatizmine sarılıarak her milliyetten halkı-

FAŞİST CUNTANIN YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERE
KARŞI HAZIRLADIKLARA OYUNLARI BOZALIM

İşçi düşmanı faşist Teröritman gazetesi 18-19 Nisan'da "yurt dışı işçileri 2. Büyük Ankara Kurultayı" adı altında bir rezalete kurultayı düzenledi. Bu rezalete katılanlar arasında 4000 işçi, 1500 köylü, 1000 asker, 1000 polis ve 1000 işçinin eşi ve çocukları oluyordu. 1500 işçinin eşi ve çocukları da

taklit ettikçe daha da vahşi bir hal alıyor. **Faşist M. Kemal Atatürk'ü "ilerici" ve "devrimci" sanan demokrat, yurtsever devrimci kişi ve örgütler şimdi artık, onun gericiliğin ne denli "güçlü" bir silahı olduğunu hayretle görmektedirler.**

I. KAYPAKKAYA, ayrıca, Kürt ulusu ve azınlık milliyetler Üzerindeki millî baskiya karşı çıktı ve onların tam hak eşitliğini, ilk defa cemaretle savundu.

I. KAYPAKKAYA yarı-sömürge, yarı-feodal Ulkemizde bugünkü devrimin, proletter sosyalist devrimin bir parçası olan Demokratik Halk Devrimi olduğunu; ve proletarya önderliğindeki işçi-köylü temel ittifakına dayanan ve köylüler temel alan bir Halk Savaşıyla kurtulacağını ortaya koydu.

O, bu görevleri yerine getirecek ve halkımızi komünizme kadar ilerletecek bir partinin olmadığını ispatladı ve bu sebeple Türkiye Komünist Partisi /Marksist-Leninist TKP-ML'ı kurdu.

O'nun yüce M-L temeller üzerine kurduğu TKP-ML'i Türkiye komünistleri sahip çıkarak, ölümünden sonra, her türlü ihanete ve burjuva saldırılara karşı savunup geliştirdiler. Şimdi artık TKP-ML on binlerce taraftarıyla **Dünya Komünist hareketi içinde önemli bir yere sahiptir..**

Yoldaşlar,

Her yıl İ. KAYPAKKAYA'yı anarken, partimiz içinde ortava çıkan ve onun görüşlerine saldıran yeni ihanet akımlarına tanık olduk. Belli başlı ilk ihanet 1976'da partimizin önderliğini ele geçiren (şimdi DHB diye anılan) revizyonist-troçkist'lerden geldi. Bunlar Türkiye'nin kapitalist olduğunu söyleyerek, Halk Savaşından vazgeçtiler. Giderek adım adım M-L'den iyice uzaklaşıp M. Zedung düşmanı bir akım haline geldiler. İlkinci ihanet geçen yıl ortaya çıktı. "TKP-ML (Geçici Koordinasyon Komitesi)" adıyla ortaya çıkan bu parti düşmanı fokocu-anarsist akım İ. KAYPAKKAYA'yı savunma adına tam da 17 Mayıs günü saldırıyla geçti; düşmanın partimize zarar vermesi, yüzlerce taraftarını tutuklaması için adeta bir alet rolü oynadı. Üçüncü ihanet ise 8 yıldan beridir. parti içinde yayılmaya çalışan revizyonist-troçkist kırmazı akımdır. Parti II. Konferansı tarafından mahkum edilen bu son ihanet getesi, adeta 1976'da ortaya çıkan sapmanın bir tekrarıdır, hemen hemen DHB'yle aynı görüşleri savunın bu yeni sapma, Şubat-Mart ayı içinde "**TKP-ML (BOLGEVİK)**"

(!) adıyla Yurt Dışında partije karşı saldırıyla geçti. Halkımızın birlik arzuladığı ve bizden önderlik beklediği bir sırada, bu hainler partimizi yıpratmaya ve tölmeye giriştiler.

Ölümünün 8.yıldönümünde İ. KAYPAKKAYA yoldasöz veriyoruz, M-L'ye simsiki sarilarak partimizin komünist safliğini koruyacağız. Halkımızın davasına ve partimize karşı ortaya çıkan ihanetleri teker teker ezeceğiz.

İşkencede katledilişinin 8.yılında sana söz veriyoruz: Bu işkence, zindan, ölüm ve tala düzennini yerle bir edeceğiz, halkımızın kurtuluş kavgasını canımız pahasına korkmadan sürdürceğiz.

PATRON AĞA DÜZENİ BUGÜN YİNE İŞKENCE ZULÜM VE KAN KOKUYOR.

Ülkemizde bugün kapkanlık bir dönem yaşıyor. Yurdun her kögesi emekçi yığınlarının ahi ile inliyor. Okullar kapatılıp faşist nazi kamplarına dönüştürüülüyor. Çoğu baskı tutuklama ve ağır sömürüden başka yürüttülen insanlık dışı işkence ve kitle katliamları Dünya'da esine az rastlanır bir düzeye ulaşmıştır.

Faşist Amerikan ekonomi teorisini Friedman'ın ve IMF'nin direktifleri doğrultusunda alınan "34 Ocak kararları"nın Ülkede emekçilerin kan ve gözyaşına malolacağı belli idi. Çünkü, aynı Amerikan usaklarının silly Arjantin, El Salvador, Iran, Pakistan, Nikaragua vb. yerlerde de yaptıkları buydu. O ülkelerde de halkın uyanışına karşı emperyalistlerin ve yerli usaklarının tek kurtuluş yolu Ulkevi bir halk mezarlığına çevirmek olmuştur.

Aylardır binlerce devrimciyi sakat bırakan, onlarcaINI öldünen işkence, tüm dünyaya yayıldı. Böylece insanlık huzurunda kanlı elleri ve işkence delilleriyle suç işti yakalanan faşist haydutlar öfkeden kudurular. Artık gizleyemiycekleri bu insanlık suçunu yalan ve laf kalabalığı ile saptırmaya başladılar. Ama işkenceden vazgeçmediler. Türkiye'de tükenmek bilmeyen milyonlarca emekçinin devrim yoluna girdigini gördükçe köpekçe kudurdular ve Dünyada ki protestolara ildirimden işkence ve zulümü daha bayasızca sürdürdüler. Halkın, bir daha devrim lafini ağzına almamak için ve onlara devrimi unutturmak, devrimci oldularına pişman etmek için işkence sürüyor... işkencenin sürüyor!

FAŞİST CUNTA VE ONUN SUÇ ORTAKLARI
SUÇLULUŞ TEASI İÇİNDE ALÇAKCA YALAN SÖZLÜYOR
EMPERİALİST HAYDUTLAR FAŞİST CUNTAYI VE İŞKENCESİNİ DESTEKLİYOR!

Bütün açık şerçeklere rağmen hala insanlara şerifsizce yalan söylemeliyor. Türkiye'deki komprador burjuva ve toprak ağalarının besleme gazete ve dergilerinin yanı sıra, bunların efenileri emperyalist haydutlarda hala yaygın işkenceden ölüm haberlerinin yayılması ve yükselen protesto hareketi nedeniyle panik içinde Türkiye'ye gelen "Alman parlamento heyeti" "Dünya af örgütü"ne yazdığı mektipte ne diyor:

"İşkence iddialarının Avrupada'ki Türkiye karşıtı ve çırak sahibi kişilerce siyasal bir aray olarak kullanıldığı da bize kanıtlanmıştır." (1) (26 Mart Milliyet)

Kimden öğrenmişler? Nasıl kanıtlamışlar?...

Kendi işçi sınıfını ve emekçilerini bu açık insanlık suçu karşısında aldatmaya çalışan emperyalist-gerici-faşist haydutlarının sayısı elbette az değildir. Üstelik Amerikan emperyalistleri ve bir sürü kukla fasist devlet, bp zulmü halkımıza az bile göremektedir! "Alman parlamento heyeti"nin bu tutumu, onların faşist cuntayla suç ortağı olduğunu bizi halkımıza ve alman halkına "kanıtlamaktan" başka bir işe yaramamıştır. Kendi Ülkesinde Cunta aleyhindeki gösterilerin Nazi vari polis zoruyla bastırma-ya çalışan bu bay ve bayanların iddiasını, kendi-leri için en "güvenilir" tanık olan Ecevit'in su sözleri廓ütüyor:

"Türkiye'de yönetimi istemese de (Ecevit)
(Devamı sayfa:3'te)

(Baştarafı sayfa:2'de)

böyle demek zorundadır, çünkü kendi hükümeti döneminde de Selahattin Doğan yoldasımız işkence de katledildi.) Öteden beri "geleneksel" olarak işkence yapılır. Açık rejimlerde, yönetimler kararlılıkla üstüne yürürlерse, işkence azalır; Kapalı rejim dönemlerinde ise büsbütün yaygınlaşır. Bu gerçek bilinmezlikten gelinmez".

(Arayış-7)

Bu iki görüşten hangisi doğrudur? "Alman parlamento heyeti"nin mi, yoksa Türkiye'de yaşayan Ecevit'in mi?...

"Alman parlamento heyeti"ni buraya kadar getiren bu işkencenin "büsbütün yaygınlaması" nemiş midir? "Yankı" dergisindeki röportajında bize tutum, "af örgütü"ne yaşadığı mektipta başka bir tutum takınan bu heyet tutarsız bir yalancı pozisyonuna düşmüyormu? Kendi emperyalist çırkaları için kendi emekçilerini böyle sahtekarca aldatan Tüm bu içinde işkence soruşturulan "Heyet"lere bütün dünya insanları huzurunda çığrı yapıyoruz; Gelin biz size, beş yaşındaki çocuklara, 80 yaşındaki aksakallı dedelere, kadınlarıza ve genç kızlarımıza dahi aylarda insan onurunu yaralayan işkencelerin yapıldığını ispatlayalım! Gözaltına alınan harkesin işkenceye uğradığını size ispatlayalım, işkencede ölen onlarca insanın aileleriyle sizi görüşürelim bay Alois Mertes ve bayan Helga Schuchardt... var misiniz? ... Kendisine işkence yapıldığını dahi duyurma imkanı vermeyen, bu tür girişimleri alçakça engelleyen bu fasiyat yönetimin beni Kenan Evren ve onun işkenceci suç ortaklarının söylediklerine dayanarak işkencenin bu yönetimin politikası olmadığını söylemek gülünç bir şerefsizlik değil midir? İşkence olaylarının yansıtılmasını engellemek için tutuklu ailelerine, "vukatlarına ve işte" seye uğrayan insanlara amansız bir baskının uygunluğu, mektuplarının açılıp okunduğu, her türlü haberleşme imkanının yok edildiği bir sırada af örgütüne böyle bilgiler vermek işkence sağuna ortak olmak değil midir?

Biz bugün işkencenin yapıldığını ispatlamayı önemli bir iş olarak görüyoruz. Çünkü işkence harkesin gözü önünde cereyan ediyor. Nitekim faşist Eren, hükümeti ve yargı organları bile bunu itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Esas sorun, bu faşist çetelerin görünlüşü kurtarmak, devletin işkenceye karşı olduğu sahtekarlığı altında daha sonraki işkence olaylarını şimdiden kamuoyu önünde yüzszüce savunmaları ve fakat diğer yandan da masum pozuna sahtekarca girebilimeleridir. Emperyalist efendileri de dahil tüm Cunta'cılar ve şakşakçıları işkencenin "devlet politikası olmadığını", "yönetimin buna karşı olduğunu" fakat bazı "kendini bilmeyen" "cahil güvenlik mensuplarının" bu haltı yediklerini söylüyorlar. Bu arada Büllent Ecevit'ide zikretmek gereklidir. Büllent Ecevit son dönemlerde anti-işkence kampanyasının bir pehlivanı kesildi. Riz onun bu çıkışlarını samimi bulsunyorduz.

Ancak "Ecevit eğer gerçekten işkenceye karşıysa "İşkence sistematik değil" sözünün kendisini gerçek işkencelerden ayırmaya yetmediğini, tersine bu teorinin, işkencelere rahat nefes aldırtan en mahir işkenecilerin bugünkü teo-

risi olduğunu düşünmelidir. Yoksa insanların sırıf işkenceye karşı olduğunu söylemesi kimseye iğnandırıcı gelmez. Çünkü işkence bir insanlık suçudur, onu kimse kabul ettiğini açıkça söylemeyez. Nitekim işkence elebaşı katil Türk'e bile geçmişte "işkenceye karşı olduğunu" söyleyebilmiştir! Bu katil sürülerinden kendini sözde değil pratikte ayırmak isteyenler "sistematik" lafları altına sigınma ihtiyacı duymazlar. Yine yönetimin işkenceye karşı olduğunu söyleyen Ecevit ve onun gibiileri, işkenceden iki satır sözeden gazete dergi ve bu arada "Arayış" dergisinin bu yönetim tarafından neden toplattırdığını düşünmelidirler... Ecevit, neden soruya çekildiğini düşünmelidir... Söylərmişiniz, bunları "cahil güvenlik mensupları" mı yapıyor? Bu bizzat devletin icra ve yargı organlarında alınan bir karar değil midir? İşkenceye karşı olan bir yönetim bu sözlerden neden korkusun; neden kendilerine işkence yapılan insanların mektuplarını açtırip, haberleşmesine engel olsun? Üstelik işkenceye karşı olan bir yönetim bundan memnun olup işkence olaylarının ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmaya çalışmazı?

Hayır! İşkence Türkiye'de "sistematiktir" baylar. Yani işkence bu düzenin kaçınılmaz bir devlet politikasıdır. Türkiye'de ölüm-operasyonları, zindan, dayak ve işkenceden başka kanun yoktur. Yillardır emekçilere kan kosturan faşist düzen 12 Eylül döneminde işi zıvanadan çıkarıcı, hepsi o kadar! Türkiye'de "işkenceye uğrayan var mı" diye sorulmaz, "işkenceye uğramayan var mı" diye sorulabilir.

Evet, işkeneoxye karşı olan (!) yönetim, kişi ve kuruluşlar beri gelsin, sözlerine güvenenler, Televizyonda işkence zoruyla konuşturulan şavatlı hainlerin adlarını, fasiyat yüzüne ve Kenan Evren'in yeminlerine değil, halen zindanlarda (Üç ay değil) 7-8 aydan beri aralıksız işkenceye çekilen, buna rağmen insanlığın onuruunu yigitçe direnerek koruyan onbinlerce işkence kurbanlarına sorulalım: Onlardan işkenceye uğramayan bir tek kişi var mı? Yoktur baylar!

Bu gerçekler karşısında general katillerinin "biz işkenceye karşıyız" sözüne inananlar sadece beyinsizler ve "çırkacı" şerefsizlerdir.

İşkence "sistematik" bir devlet politikası değilse üç aylı gözaltı süresi nedir? Bu 90 günde gözaltındakilere ne yapılır? Onlara eğlence partileri mi verilir? Sorgulama, hücre, uykusuzluk, falaka, elektrik, irza geçme, küfür ve akla gelmedik yüzlerce çeşit işkence için 90 gün yetmemiş olacak, 1402 sayılı yasanın 15. Maddesine yeni fıkralar eklendi; "tutuklu ve hükümlüler istek üzerine tekrar sıkıyönetim makamlarına (yani işkenceyle sorulama makamlarına) teslim edilebilecek"! Bu, gerektiğiinde, tekrar tekrar, komikleri eriyene kadar tutuklunun (gözaltındakilerin değil!) yeniden maddi ve manevi işkenceye çekilmesi demektir. Bu durum kaç "demokratik" ülkede vardır? Evet, bu yeni karar "işkenceye karşı olan" (!) yönetim 24 Mart 1981'de çıkan son kararıdır. Gerçekte, bu zaten yapılmıştır, yeni "karar" bu duruma uydurulmuştur.

Gözaltı boyunca ne yapıldığını bilden değil
(Devamı sayfa:4'te)

(Baş tarafı S.3'de)

MGK'deki fasist bir generalin "yankı"da çıkan su sözlerinden öğrenin:

"Biz işkenceyi tasvip etmiyoruz, ama bu beynleri yıkanmış kızlı erkekli tedhigülerin sırlarını ve örgütlerilarındaki bilgileri kolay vermiyeceklerinide anlamaz gereklidir. (!!) .. Bu ağızı salyali köpekler halkımız elbette gereken cevabı günün birinde verecektir. Peki "örgüt"çü olup olmadığını násıl anlıyorsunuz bay katil? İşkencenin belli bir "asama"ından sonra değil mi? Bu herkesi işkence uygulaması demektir! Fasist generaller sürüsü yukarıdaki mazereti ileri sürerek işkenceyi köpekte savunuyorlar. Benzer mazeretlerle köyleri basan, evlerde insan katleden, milyonlarca emekçiyi baskıyla sindirmek için hep böyle mazeretler uydurulmaktadır. Eğer devrimci birine işkence yapılımasının istiyorlarsa, ona "Örgütçü" yaftası yapıştırırları, eğer devrimci bir köylük bölgeyi baskmak istiyorlarsa, orada "solcu gerillaların" barındığı sahte ihtarını ileri sürmeleri yetiyor. Bunun gibi birine aylarca işkence yapmak için onun fasist çantaya karşı olması yetiyor. Artık o kişi "katil", "azılı militan", "gaspçı", "hain" (!) olup çıkar. Ve ona ölesiye kadar işkence yapmak bu fasist generaller çetesinin mantığına göre mülaheddır, çünkü dışarıdaki örgütler tükenmemekte, yeni sirlar istenmektedir. (Aslında sır dedikleri, nalkın ne yapacağından duydukları korkudur)

14 Nisan 1981'de duruşması yapılan 447'sanaklı bir gruptan 30 kişi, kimlik tespiti sırasında kendilerine ağır işkence yapıldığını söyleyince bu sözde "adalet" (!) kurumu söz konusu 30 kişiyi dışarı attırdı!

İşkenceyi bu devletin bütün kurumları benimsiştir. İşkence bir tür resmi uygulamadır, bunun legal adı "sorgulama"dır. O yüzden gözaltı süresi boyunca ne avukatları ne de aileleri bu mağdurlar görüşürtülmmez. Çünkü 3 ay boyunca fışızın yeraltı dünyasında insan vijdanını yaralayan, yüz kızartıcı aşağılık işkenceler yapılır. Bu işkenceleri tızzat devletin en yetkilili çetesini yönetir. Geçmişte İbrahim KAPAKKAYA'nın işkence altında yapılan sorulamasının genel kürümleyiken bizzat Yazar Dergisi'nden yürütmüştü. Bu durum 12 Eylül hırsutları içinde gezerlidir. Mesela darbeden önce İstanbul'da gözaltına alınan bir devrimciyi kastederek bir televizyon konuşmasında "Punların beyni öyle yıkanmış ki, 9 gündür adımı bile söylemeyecekler var!" diyor Kenan Evren. Bu işkenceyi bizzat bu köpeklerin yönettiğini acemice itirafıdır. Eğer işkence uygulanmıyorsa, insanların 9 gün adını söylememesinde hayret edecek bir şey yok.

Demekki Evren'i hayrete düşüren şey bu devrimcinin azıgin işkenceye rağmen yiğitçe direnmeyecektir. Eğer bu işkenceyi bizzat Evren ve suç ortakları yönetmıyorsa, İstanbul'da cereyan eden bu "basit", "küçük" olayı kimden öğreniyor, hançiri ihtiyaçtan dolayı kendisine tildiriliyor?

İşkence bir devlet politikası degilse ve tüm devrimcilere zalimce uygulanmıyorsa, yüzlerce kişi neden düzmece sağluluğu kabul edip, ıdam, müebbet, onlarca yıl mahkumluks alma pahasına, hiç bir delile dayanmayan polisin hazırladı-

ğı ifadeleri imzlasın? Bu insanları buna razı eden şey, olsa olsa ölümden daha beter sadist bir işkencedir. Bu insanların yapmadıkları ve bilmediğileri şeyleri, yapmış gili ifade imzaladıklarını belgeleyen bizzat bu sorgulamaların kendileridir. Mesela 4 kişinin gerçeklestirdiği herkesce bilinen bir cinayetin her nasılsa yüz kişi "yaptım" diye kabul ediyor! Eeovit bu gülençlüğü bildiği için "böyle yapmayı o zaman gerçek suçlularda polis sorusunu bu gerekçeyle reddeder" diyor. Bu mevcut sorgulama yöntemiyle yargılamanın yasa disiplinine duydukları kaydan ileri geliyor.

Evet, bu sorgulama ligimine dayanarak idam cezası veren, bu cezaları onaylayan devlet mahkemeleri ve yetenicileri cinayet işliyor. 12 Eylül fasist mahkomelarının hiç bir cezası yasal ve geçerli olamaz. İşte 12 Martta verilen cezalar, Deniz Gezmış ve arkadaşları için verilen idamlar bunun ispatıdır. (Bizzat bu devletin hükümlü onların o cezaların haksızlıklarını kabul etmiştir!). Bu sorgulamalara dayanarak yargıya varan mahkemeler ve o cezaları onaylayan bu yonetim işkenceyi fiilen onaylamış olmuyormu?

İşkence resmi bir politika değilse, soruşlarında işkence araçlarının ne işi var? Boş verin bunu, işkence sokakta başlıyor. Birinden şüphelenilse daha sokakta dayak faslı başlar; kimse göremediği "bu yerde" tu ruhsuzların neler yapabilecekleri kolayca anlaşılabılır!

Bir süre önce "fatih operasyonu"nda yakalanan bir zavallı işkenceye dayanamadığı için inanete sürüklendiği TV ekranında su çağrıyı yapıyor: Bize hiç işkence yapılmadı. Yakalandıktan sonra bize çok iyi davrandılar. Arkadaşlar işkence yapıılır diye korkuyorlardı gelip teslim oluyorlar. Bir polis ajansı değilse bir dış koşulun etkisi olmaksızın, faşizme karşı silaha sarılan bu kişilerin tamamen kendi zittine dönüşmesi durup dururken mümkün müdür? Bu azıgin, şiddetli bir işkencenin sonucu degildir? Bu bir yan teraini söyleyen bir tek devrimciyi neden onlar gibi televizyon ekranında konuşturuyorsunuz?

Sıkıyonetim komutanları ve bu çetelerin fasist reisi Kenan Evren, her defasında bir örgütün "gökberliğiliğin" açıkladığında son cümle şöyledi: "...çoğunun birbirini elevermesiyle örgüt militanları serip operasyonlarla ele geçirildi" !

Yıllarca fagime karşı gönüllü olarak birlikte direnen ve aynı inancı paylaşan insanlar durup dururken birbirini nasıl "ele verir"? İnsanları incitmeden, ezmeden, köpekçe üstlerine çullanmadan mümkün müdür?

Yazık ki bütün bunlar kuru bir hayaldır. Yarı sömürge, yarı feudal ülkelerde manzılin ve teknığın yerini kaba bir şiddet ve ilkel bir intikam duygusu alır. Sömürünün ilkelliği kadar baskında ilkel ve katadır. Bu ülkelerde insan hükümlü ve uygarlığın yerini goricilik ve fasist şiddet alır. İşte bu sebepten devrimci düşunce karşılındaki şaresizlikten öfkeyle koduran komrادرlar ve ağalar vahşi bir işkence tezgahlamak zorunda kalır, sistem yaşama umudu işkenceye zulümde bulunur. Öteden beri bu devlet, tüm

(Devamı sayfa:5'de)

(Baştarafı 4'de)

halk için korkunç bir işkence makinası gibi işliyor, kemik kırıp can alıyor, onur yaralıyor. Dünden öncede bir çok devrimci işkencede katledildi.

12 Eylül faşist generalle çetesinin kara suratına daha şimdiden onlarca devrimcinin adı yazılıdır:

İBRAHİM ESKİ, İRFAN ÇELİK, ZEYNEV ABİDİN CEYLAN, MUNZUR GEÇGEL, MEHMET ALİ KILIÇ, HASAN KILIÇ, SÜLEYMAN ÖLMEZ, diş doktoru ABDULLAH PAKSOY, HASAN GAZOĞLU, SAHİN DOKUYUCU.

Hıç şüphesiz sıraladığımız bu isimler işkencede ölenlerin yarısı bile degildir. Bunlar ek-rabalarının cesaretli girişimleri ve devrimcileri müdahalesiyle açığa çıkartılanların bir kısmıdır. Gerçek sayı bunun bir kaç katı kadar-dır. Elimizden geldikçe bunları araştırıp ortaya çıkartacağız. Şimdi bu faşist yönetimine soruyoruz: Bunlar için ne yapmış?

Elbette işkencede herkes ölecek değil. İşkence aleyhine herkesin kulak kesildiği bu sırada, hala işkencede devrimciler öldürüülüyorsa, bu, işkence şirketinin ne kadar kendinden geçtiğini gösterir. "İnsanlık" ve "vijdan" edebiyatı yapmak pek güzeldir bay evren, ama sınıf mücadelesi ve insan gerçekliğinin ayrı bir mantığı var. Ne yazık ki, insanlık katında sizin ve temsil ettiğiniz sericilik katarı sınıfınızın nasibi sadece "vijdan"sızlıktır. Gökmekte olan her sömürücü "betbaht" sınıfın talihsizliğidir bu.

Bu fasist devlet her suçu için bir savunma yolu, adı bir sahtekâflık bulmuştur. Yalan ve demagogije sıyrılmak faşizmin ifası ve şaresizligidir. Öldürülen her devrimci için "intahar etti" denilmektedir. Bütün Cihana defalarca ispatlanmıştır ki, devrimciler hiç bir zaman, en zor şartlarda bile mücadeleden başka bir yol aramazlar ve intaharı akıllarına bile getirmezler. Devrimciler öyle bir inanç taşırlar ki, onu zulmüne hiç bir türü yenemez. Onlar haklı bir dava için çarpıştığını ve bu davanın mutlaka başarıya ulaşacağından neden şüphe etmezler. Kendilerine işkence yapan katillerden bir gün mutlaka hesap sorulacağını düşünür ve bu zavallıların korkunç akibetini görmek için yedi canlı kesilir, ölümü unuturlar. Haklı bir dava için, mazlum, yoksul oileşen halk için düşenler asla intihar etmez, intihar, çöküşe giden haksız, asalak sınıflar için bir kurtuluş yolu olabilir. Hitler gibi insanlık düşmanı akrep ve köpek soyundan olanlar intihar edebilir. Bütün bu tarihsel gerçege rağmen, diyelim ki bu doğru olsa bile, sizin zalimliğiniz ve işkence suçunuza ortadan kalırıabilirmi? Tersine, buna daha çok ispatlamazmı? Eğer insanlar "intihar" edebilecek kadar canından bıkiyorsa, bu, ölümden daha azgın bir işkencenin varlığından başka neyi ispatlar?

Bütün fasist haydutlar ve elebaşı generaller çetesi "68 İşkence iddiası"ndan sözdedip, soruşturma eştiklerini söyleyiyorlar. Bu halkın tepkisi karşısında takınılan sahte bir görünüştür. Herkes bu zalim yönetimin işkencelerine karşı harekete geçtiği zaman fasist cunta işkence yapmaya fırsat bulamayacaktır. O zaman, sahte soruşturmalar aymakla kalmayacak, fiili işkencecilrin akibetine ertak olmak için onları kolla-

maya bile cesaret edemeyecektir. Fasist cunta bu "soruşturmaları" kendi isteğiyle mi açtı? Hayır; halkın ve dünya kamuoyunun mücadelesi ve baskısı sonucu buna mecbur kaldı. Fasist cinantanın işkenceleri cezalandırması imkansızdır. Çünkü bu suçun elebaşı bizzat kendisidir. Bu mahkemeler işkenceyi soruşturamaz, çünkü tüm suçlu ve yargıları işkenceyle yapmakta, aynı suçun ortaklarıdır. İşkenceleri cezalandıracak tek güç, halkın kahraman gücüdür. Bugünkü soruşturmaların sahbetliğinden ötürüdür ki, işkence durmuyor, yani işkence ölümleri yayılmaya devam ediyor.

Bu fasist rejimin binbir sahtekârlığı vardır. Devrimcılere işkenceyi reva görmek, onlarca yıl ceza ve idamları haklı göstermek için onları "katil" ve "cani" göstermeye çalışıyor. Yakalanan her devrimci için kabarık cinayet rakamları veriyor, hatta polisin işlediği cinayetleri bile bu sayılara ekleyerek, devrimcılere verebilecek ağır cezalar için kamu oyu oluşturuyor. İşte en yakın örneği 15 Nisan 1981'de televizyonda gösterilen 49 devrimcinin "cinayetleri" olarak sayılan 16 ölüm olayında devrimcilerin adı da sayılmaktadır. Bu 16 kişi içindeki devrimcilerden biri, CİHAN ÇELİEBİ yoldaşımızdı. Cihan ÇELİEBİ, fasistlerle istiriliği halinde Sarıyerde halka zulüm yapan polis sürüleriyle girdiği silahlı çatışmada şehit düşü. Bütün halkın gözü önünde cereyan eden polisin bu cinayeti de bu 16 kişinin içinde, devrimcilerin "cinayeti" olarar sayılıyor!

Bütün emekçiler, yurtseverler, demokratlar bu aşağılık yalan, işkence, ölüm ve talan düzene son verelim. Partimizin bu ugurda yürütü-gü mücadeleyi destekleyin. Bu fasist çetenin eli size deðmedikce sesinizi çikarmamazlık yapmayın, böyle yaparsanız, ileride sizinde yakınıza yepiþtiği zaman ses çikartacak kimse kalmayacaktır.

Ey fasist generaller çetesi, işkenceler bundan böyle sizi rahat bırakmıyacağız. Sahte rapor veren doktorlarınızı, işkence altında inzalattıran sorgularla mahkumiyet kesen asayişlik mahkemelerinizi ráhat bırakmıyacağız! İşkence altındaki alınan hiç bir ifade gegerli olmayacağından emin olun. Bu yüzlerce idam fermanları ve hapis cezaları işkence yapan, idam cezası veren ve bu cezaları onaylayan fasist cunta ve suç ortaklarının boynuna asılacoaktır. 12 Mart'ta olduğu gibi şimdide verilen her idam cezası resmi bir cinayet olacaktır. Bu insanlık suçuna istirak eden tüm cellatlar şebekesi elimizden kurtulamayacaktır. Ne kadar uzun cezalar keserseniz kesiniz, bunların uzunluğu sizin düzeninizin ömrünün uzunluðunu geçmeyeciktir. Sizsin bu asalak zulüm düzeninizin ömrü çok kısadır. Yazık ki onbinlerce insanı onlarca yıl zindanlarında tutacak ömrünüz olmayacağından emin olun. Sizde bunu biliyorsunuz, onun içindir ki, ailel asele idam kararları çikartıyorsunuz, hatta yargılanmayı gerek duymadan beşer onar toplu halde katlıyor, işkencede ölüürüyorsunuz. Fakat biz halkın tükemek bilmeyiz. Bugün işkence tezgahlarınızda ve zindanlarınızda destanlar yaratırız. Varın sizin kanlı ellerinizi kırmadan, fasist beyninizi dağıtmadan aynı destanları yara-

(Baştarafı 5'de)
tırız ve halkımızın özgürlük ve kurtuluş günü olan devrimi ellişimizde nakis nakis işleriz! Bu sizin sonsuz bir ölümünüz olacaktır.
-İŞKENCE FAŞİZMİN CARESİZLİĞİDİR
-İŞKENCEDE KIZIL DİRENME RUHUNU YÜKSELTELİM
-İŞKENCİLER CEZASIZ KALMAZACAK-KAMROISUN CUNTA
-İŞKENCEYİ HER YERDE TEŞHIR EDELİM CESARETLE ÜZERİNE YÜRÜYELİM!

bölüp yaban ellişerde birbirine düşürmekti...
Kurultaya "işçi temsilcisi" diye katılan 30, kişiyi, kim seçmiş? Kurt dışındaki işçiler edina konuşma hakkını, onlara kim vermiş? Tercüman gazetesi ve faşist cunta önce bunu açıklasın. Anlaşıyor ki, bu "temsilciler" de antalama, tepe den temsilcileridir! Böyle olduğu için de işçilerin değil Tercüman in ve Cunta'nın temsilcileridir. Faşizme ışaklıkları bundan ileri geliyor. Kendisini işçiler adına konuşma hakkı gören Sezai Akgan adlı faşist "yurt dışındaki vatandaşlarımızın % 98'i devletine, milletine ve orduşuna bağlıdır." diyor. Yine bu gürültükünün sözlerini faşist Ervin Göze şöyle anlatıyor:

"Hiç destiyi kırana kırılmamak için uğraşan, bu arada o da destiyi kırıcı bile bir olurmuş. Hiç onu istediği için adam öldürün le, canını kurtarmak için adam öldürün bir olur mu? ... Her suçlu cezasını çeksin ama ayırm ortaya çıksın... O zaman kına gibi un olur biz de feratı çıkarız. Yoksa biz, yüzbinlerce yürü Avrupa konseyine meram anlatır, komünistlerin heveslerini kursaklarına tam tıkarız."

"İşçi temsilcisi" olarak toplantıya katılan bu serserilerin konuştuğuna bakın. Bu ışaklılar komünistlerin işçi devrimcileri olduğunu biliyorlar mı? Üstelik, o, "camı istediği zaman 'am ölüren"lerin, "komünistlerin heveslerini kurşuna tıkmak" için uğraşan, Ferhad Tüysüz, Veli Can Oduncu gibileri olduğunu bilmeyen bir siz mi kaldınız?"

Bu sözde "işçi temsilcileri"nin derdi, işçi sorunları değil komünizm ve işçi düşmanlığıdır. Faşist Kenan Evren'le görüşmelerinde de şöyle dileyorlar:

"Paşam affina sığınarak birşey söylemek istiyorum. 12 Eylül'den sonra çok büyük bir çamaşır makinası gibi Türkiye'deki 45 milyonu yıkayıp temizlediniz. Yurt dışındaki iki milyonu da yıkayıp temizleyiniz. Sizden bunu bekliyoruz. (Tabi Kenan Evren, "o kadar deterjanı nerede bulacağız" diye cevap veriyor zevkle)

Bu satılmış cunta dalkavuğu ışaklılar, cuntasının Türkiye'de ki işçilere neler yaptığıni biliyor mu? Türkiye'deki bütün işçilerin nefret ettiği JMF köpeği Turgut Özal, işçi düşmanı Sadık Şile i aynı toplantıda olduğumun farkındalar mı? Katıldığı toplantının, bugünkü durumdan işçilerin fazla ücret i. temelerini sorumlu tutan hep patronların yanında yer alarak işçi grevlerini kırmaya çalışan Tercüman gazetesinin düzenledigini biliyorlar mı?

Faşist cunta yurt dışındaki emekçilere karşı bu saldırısı planını uzun süreden beri hazırladıklarını SSK genel müdür yardımcısının şu sözlerinden anlıyoruz.

"Bugün burada düzenledigimiz bu birliği kurtayın uzantısı olarak görüyor ve bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Krultay dan önce de Milli Güvenlik Konseyinde de 4 büyük toplantı yapılarak yurt dışında çalışanların dert ve dilekleri tespit edildi. Bunun için geçtiğimiz hafta adetle diyebilirim ki yurt dışında çalışanların haftasıydı.(!)

Aynı hafta, yurt dışında faşist cuntasının aleyhinde yükselen protesto hareketlerini hatırlarsak, bu faşist haydutların niyeti daha iyi anla-

(Demamı sayfa: 7'de).

(Baştarafı sayfa 1'de)

12 Kasım 1976'da yapmış, şimdî duyuyoruz.

Bu faşist halk düşmanı gazetenin düzenlediği kurultaya, "tarafsız" olduğunu söyleyen faşist cuntasının 7 bakanı da katıldı. Ayrıca Dinyat işleri Bakanı Tayyar Altıkulaç, Türk-İş adına Kaya Özdemir de unutulmadı. Kısması bir devlet salonunda düzenlenen töplântıda bütün işçi düşmanları bir araya gelerek hayvâncı mutaklar attılar.

2 Gün süreyle bu iğrenç sahtekarlık, TRT'de reklam spotları gibi günlerce reklam edildi. Radyo ve Televizyonda "önemli" haber gibi 15 dakika yer verildi. Tercüman gazetesi, eğer bu reklamını parayla yaptırsaydı tam 80 milyon lira tutardı!

Biz burada, ne bu "muhtesem" kurultayın işçiler adına yediği hâlti, ne de faşist cuntasının "tarafsızlık" maskesini düşüren Tercüman gazetesi ile bu pervazsız işbirliğini ele alacak değiliz. Hiç şüphe yok ki, işçiler, kendileri hesabına soyтарılık yapan bu emperyalist köpeği şıggöbek comprador sürülerinin düştükleri gülük oyununu ciddiye almamışlardır. Her ülkede halk düşmanlarının, halk adına bu tür sahtekarlıklar yapmaları çok görülmüşür. Kalıcı ki, bu tür sahtekarlıklar eskiden beri Tercüman gazetesiinin mesleğidir. Cuntasının "tarafsızlığı" ise çoktan iflas etmiştir. Bizim için önemli olan, faşist generaller çetesinin ve onlara Tercüman gazetesi eracılığıyla akıl veren comprador ve feudal haydutların Yurt dışındaki işçilere karşı tortiplendikleri yeni oyundur.

Faşist cunta ülke içinde bütün emekçileri koyu bir zulüm altında soyup sogana çevirdi. Fakat synisini Yurt dışındaki işçilere camı istediği zaman uygulayamıyor. Üstelik ukrabaları, hemşerileri, kardeşleri koyu bir zulüm altında elçokosu sömürüler yurdındaki işçilere, onların tu acılarını paylaştıktan yurt dışında faşist cunta karşı nefretle tavır alıyorlar.

Şimdî faşist elebaşilar, bir yandan işçi markalarını nasıl ele geçirereklerinin hayalini kurarken, diğer taraftan da yurt dışındaki gelişen protesto hareketini bastırmadan yollarını arıyorlar. Kurultay, faşist haydutların yurt dışındaki işçilere karşı böyle alçakça bir saldırının ilanıdır.

Belli ki amacıları ırkçılık ve söylemiz ile, milliyetcilik adına beyinlerini vikavabildikleri bir kısım bilincsiz işçileri, aralarına firarda ki faşist canileri de katarak, devrimci yurtsever işçilere karşı eyleme geçirip, cuntasının aleyhindeki durumu düzeltmektedir. İşte o "muhtesem kurultay"ının işçi sorunlarına uyyoduğu bu ilgi, böyle korkunç bir işçi düşmanlığıdır, işçileri

(Baştaraflı s:6'da)
şılır.

Fasist cuntanın elebaşı Kenan Evren bu geri-
cileri işçilerin üzerine kıskırtarak söyle di-
yor:

"Bir avuç devlet düşmanı yurt dışında Türkiye-
ye aleyhinde akla gelmedik melanetleri yapıyor-
lar. Onlarla burada biz mücadele ediyoruz. Orada-
da siz mücadele edeceksiniz. Bu mücadeleinizde o
biz sizi destekliyeceğiz. Arkanızda olacağız."

Nitekim kurultaydan 2-3 gün sonra radyo ve
televizyondan Almanya'da "Türk ordusunu bağlı-
lık ve selam" miting ve yürüyüşünün yapılacaka-
duyuruldu.

Yurt dışındaki emekçilere karşı bu denli han-
ne tertipler hazırlayan fasist dikta ve sömür-
geci haydutlar, işçilerden Mark istemek şerfsiz-
liğininide unutmuyorlar.

Kurultaya katılan Dinayet işleri başkanı Tay-
yar Altıkulaç (ne biçim din adamıysa) kan ve
göz yaşına içinde bogulan mazlumların ahiına kar-
şı, onları ezen compradorlar ve ağalar adına şöy-
le stem ediyor:

"Duyuğumuz rivayetler doğrular, yurt dışın-
daki yabancı bankalarda işçilerimizin 20 mil-
yar mark paraları var. Buna çok üzülüyorum. Bu
paranızı neden kendi bankalarınıza yatırımıyorsunuz?"

Tercümanın fasist yazarı "Ergün Göz" de söyle-
diyor:

"Türk işçilerinin Avrupa da 20 milyar markı
eskın parasının birikmiş olduğu söylemektedir, iş-
te Türkiye'nin mali meselelerini bir çırptıa
haldecek kaynak..."

Turgut Özal'dan tüm haydutlara kadar hepsi
bu dert ile yanıyor tutuşuyor. Yurt içinde, işçi-
lerin emeğini ekmeğini köpekçe elinden alan
Turgut Özal, bu defa da yurt dışındaki emekçile-
rin markalarına sularyor. Emekçileri talan eden
bu genocidlerin hâsi Kenan Evren, "devlet ola-
rek her bakımdan sizlere güveniyoruz. Artık bizi
dişarıdan borç istemeye muhtaç etmeyeiniz." di-
yerek az önce işçilerle yaptığı tehdit ve kıskırtma-
yı unutarak köpekçe yalvarıyor.

Ne yazık ki işçilerin bu menzili düşmanlarının
tek kuruş yardımları olmayacağından. Yurt dışındaki
fasist "Türkiye-karşılıtı" ueğilair. Türkiye-
deki fasist talan düzeninin karşılığıdır. Ve bu
emekçilerin, fasizme karşı bağımsızlık ve de-
mokrasi davası vardır. Türkiye emekçileri bu
davasının peşini bırakmıyacaktır. Sahte "işçi
kurultay"ları, işçileri kandıramaz!

İşte yakın bir örneği:

Bu kurultay rezaletinin göğü kapladığı sira-
da Seba şehrinde Libya valisi tarafından Türk
sömürgecilarının emriyle öldürulen genocid iş-
çi Turan Yıldırım arkadaşın cenazesi getirili-
yordu. Bu olayın hikayesini şehit işçi arkadaşın
ağabeyi Sinop'lular Enver Yıldırım dan dinleyelim:

"Türk patronumuz bizi köle gibi galatırmak
istiyordu. 350 kişiyi. İnsaportlarımız patrona
olduğu için ayrılmış gidemiyorduk. Sosyal hakla-
rimız kesiliyor, kötü yemekler veriliyordu. Libya
makamlarından izin alıp greve gittik. 15 Nisan
günü şantiyeye Libyalı polisler geldi gece göz-
cumüz, polislerin şantiyeye girmesini önlemek is-
teyince üzerimize ateş açılar. Vurulan kardeşim
oracıkta can verdi. Biri ağır olmak üzere iki

arkadaşımız da yaralandı. Sonra biz üzerlerine
yürüyünce korkup kaçtılar. Kardeşimiz cenazesini
getirmek için bana ve üç arkadaşma izin al-
abilidik. Kardeşimin hakkını aramak için tekrar
Libya'ya doneceğim." Ayrıca bu olaydan sonra
bir kısım işçiler tutuklandı. Turan yıldırım
şehit düştü ama Seba daki bu grevi işçiler
sürdürüyor.

Libya polisi ise, "işçilerin Türk yetkililere
saldırması üzerine müdahale etmek zorunda
kaldık" diyor:

Fasist cuntta hükümeti sözde olayı "incele-
mek için bir neyat göndermiştir. Tabi bu göz boyamak
içinuir. Geçmişte Alman kapitalistlerin
işçileri karşı uyguladığı baskıyı da cesizce
geçtiirmişlerdi. Bugün Almanya da ve başka yer-
lerde çalışan işçilerimize uygulanan 2.sınıf
insan muamelesi devam ediyor.

Kuşku yokki cuntanın bu kıskırtmalarından
sonra Alman polisi daha büyük bir cesaretle
fasist cuntta usaklarının da destegini alarak,
yurtsever, namyalu, devrimci TÜRKİYELİ işçiler
saldıracaaktır. Nitekim Almanya'da düzenlenen
fasist mitingde böyle oldu.

Ülkemizi yaşanmaz hale getiren, milyonlarca
yurttaşımızı yaban ellerde çalışmak zorunda
bırakan, Ülkemizin servetlerini yabancılara
peşkeş çeken, halkımızı, ıskence, katliam ve zin-
dan içinde ezen, özgürlük ve demokrasi düşma-
ni komprador burjuvazi, toprak ağaları ve c-
onların kanlı çizmesi fasist cuntalara alkış
tutanlar lâğı olamaz. Bu yurdun "gerçek sesi"
olamaz. Bugün Ülkemizde iki "ses" var, biri
IMF, OECD gibi emperyalist sermayenin ugagi kom-
pradorların, ağaların, tefecilerin, generallerin,
hain "ses'i, diğeride her milliyetten devrimci
Türkiye halkın sesi. Bu yurdun gerçek sesi
bu duruma son vermek istediği için ölürlüen,
zindana giren, ıskenceye uğrayan namusu insan-
lar yiğit işçi ve köylülerdir. Hain halk düşman-
larına "Paşam", "ağabeyi" diye yağ yapan komü-
nizm düşmanı Sezai Akdag gibi fasist sexseri-
ler değil! Turan Yıldırım'lar, Şerif Aygünler
hastalar, memelardır.

Sahne işçi kurultayları düzenleyen Tercü-
man gazetesi Turgut Özalların, Sadık Şidelerin
Vehbi Koçların, Sabancıların, yabancılardan tem-
silcisiidir. İşçi Boretlerini düşürenler, kidem
tazminatlarını sınırlayanlar, SSK Yasasını de-
ğiştirenler, sendikal hakları yasaklayanlar,
bizi yabancılara borçlandırip köle edenler
bu kan emici haydutlar degillermi? İşverenle-
rin işçi haklarını savundugu ne zamanдан beri
görülmüştür?

Bu fasist haydutlara bir genik'imizi uahi
vermeyelim, varsin mark hasretiyle tutuşup ge-
bersinler.

Yurt dışında gerici kıskırtmaları boşa git-
katalım. Fasist cuntta defolup gidene kadar
mihendele edelim. Devrim kavgamızı yükseltelim.

Fasist diplomatların değil, ölürlüen turan
yıldırımların, katledilen devrimcilerin anısı-
ni yükseltelim.

Unutmayalım ki kaderini fasist cuntayla
birlestirenlerin ömrü uzun degildir. Daha bü-
yük fedakarlıkla yurt içindeki mücadeleye destek
olalim katıllalim.