



İŞÇİ-KÖYLÜ KURTULUŞU

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST (TKP/ML) MERKEZİ YAYIN ORGANI

ÖZEL
SAYI
107L

İŞKENCE VE İDAM'DA FAŞİST CUNTAYI ÇÖKÜŞTEN KURTARAMAYACAKTIR

KARHOLSUN ASKERİ
FAŞİST
CUNTA

İŞÇİLER, KAFKA VE KOI EMEKCİLERİ, YOLDAŞLAR,
ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN TÜRK, KÜRT VE TÜM TÜRKİYE HALKI

12 Eylül Askeri-Faşist cuntası kan ve ölüm kusuyor...

İşkence tezgahları harıl, harıl, çalışıyor..

İşkenceci ve ırz düşmanı namussuzlar iş başında!

Vahşet ve zulüm bütün iğrençliğiyle devam ediyor...

(Devamı sayfa:2 de)

BELGELERLE İŞKENCE

- İŞKENCEHANELERDEKİ DEVRİMCİLER ANLATIYOR...

"1.Şubeye getirildiğimde gözlerim bağlanarak gözaltında başkalarının bulunduğu bir odaya kondum.2 saat kadar ellerim duvara dayalı olarak bekletildikten sonra, bir başka odaya alındım.Burada songuya başlandı.On kişi kadar vardı."Her biri bir yandan bağıriyor..soru soruyor...küfrediyor, tekme ve yumruk atıyorlarda. Arkadan biri bana yapıpçarak terbiyesiz davranışta bulundu. (Devamı sayfa:3 de)

BİR DİRENİŞİN ÖĞRETTİKLERİ

YAŞASIN DAVUTPAŞA CEZAEVİNDEKİ KOMÜNİSTLERİN
VE DEVRİMCİLERİN ŞANLI DİRENİŞİ...

Koprador burjuvazi ve toprak ağalarının Türkiye'de hakim sınıfları oluşturdukları ve uyguladıkları baskı, zulüm ve sömürünün bir bütün olarak adının faşizm olduğu ve buna karşı insanlığın kurtuluşunun nihai hedefi doğrultusunda sonuna kadar devrimci tek sınıf olan proletaryanın öncüsü komünistler ve çeşitli ezilen sınıflara mensup devrimcilerin baş vuracağı tek yöntemin hayatın her alanında koprador patronağa devletine karşı savaş olduğu gerçeği özellikle son 15 yıl içerisinde dahada somutlaşmış hayata geçirilerek sürdürülmekte, halk demokrasisi ve bağımsızlık mücadelemiz yükselmektedir. Halkımızın yer, yer komünistlerin önderliğinde ülke genelinde yürüttüğü bağımsızlık ve halk demokrasisi mücadelesi her türlü saldırıya, faşist baskı ve zulme karşı sürmektedir.

Komünistlerin mücadeleyi, savaşı sürdürdü-

(Devamı sayfa:5 de)



BÖLGEMİZDEN HABERLER

* TÜRKİYE PROLETARYASI VE EMEKÇİ HALKIN
KOMÜNİST ÖNDERİ İ.KAYPAK KAYA YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN
YILINDA ANDIK.

* CİHAN ÇELEBİ YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR.

* İSTANBUL İÇMELER MAHALLESİNDE FAŞİST BASKILAR SÜRÜYOR...

* İSTANBUL CEVİZLİ TEKELDE'Kİ FAŞİST BASKILARTEKEL İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİNİ ENGELLİYEMİYEBEKTİR.KARTAL, CEVİZLİ, MALTEPE civarındaki fabrika işçilerinin mücadelesi yükseliyor.DS'de

İŞKENCE VE CEZAEVİNDEKİ
YOLDAŞLARIMIZ İÇİN
AÇILAN YARDIM KAMPAN-
YASINA KATILALIM

sömürü ve azgınlaşan terörün acısını ilikle rinde hissedilen Türkiye'nin çeşitli milliyetlerinden,

(Devamı sayfa:9'da)

(Baştararı S:1'de)

İSKENCE VE İDAM....

Yıllardan beri süregelen işkence ve zulüm

12 Eylül faşist cuntasıyla beraber dahada azgınlaşarak devam etmektedir. Devrimciler, yurtseverler ve komünistler işkence tezgahlarında aylar süren işkenceler sonucu sakat bırakılmakta ve onlarcasında öldürülmektedir. Bununla da yetinilmekte yüzlerce kadının ve kızın irzina geçilmektedir.

Gözü dönmüş, halk düşmanı, emperyalizmin uşağı faşist caniler arama-tarama ve operasyonlarla halka gözdağı vermekte ve köyleri basarak, köylüleri köy meydanlarında akıl almaz işkencelere maruz bırakmaktadırlar.

Bu uşak caniler çaresizlik içinde kıvranarak işkenceyle amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Bunlar işkenceyle elde edemediklerini idamlarla elde etmeye çalışmaktadırlar. Bir kısım halk çocuklarını idam etmekte ve binlerce sinde yeni yeni idam cezası vermektedirler.

Ama beyhude...! Bu çaresizlik, bu zulüm, bu barbarlık ve bu vahşette sökmeyecektir!...

EMEKÇİ HALKIMIZ!

Faşizm: en aşağılık barbarlık, kan, ölüm ve vahşettir.

Faşizm: emperyalizme bağımlı ve onların uşağı kompradorların ve toprak ağalarının vahşice ve insanlık dışı diktatörlüğüdür. 12 Eylül faşist diktatörlüğünde bunun en ZALİMCESİDİR!...

12 Eylül faşist diktatörlüğü, en zalimce diktatörlüktür. Çünkü o, gözaltı (Sorgulama) süresini üç aya çıkartarak, bu üç ay boyunca gözaltındaki sıradan vatandaşa işlemedikleri suçları onlara şalettirmek için en çenice işkence yapmaktadır. Bu 90 günlük sorgu süresince bir kısım yapılmış işkence sonucu ömürboyu sakat kalmakta, bir kısmı ruhi olarak çökertilmekte ve bir kısmında "İntihar etti" süsüyle işkencede öldürülmektedir.

12 Eylül faşist diktatörlüğü en vahşiyane diktatörlüktür. Çünkü o, en aşağılık ve sadist işkence yapmaktadır. Cöreyan verme, falaka, çop solma, ellerinden ve bacaklarından başüstü ve başaltı askıya alma, genç kızların ve kadınların irzina geçme, sudolu hücrelerin içinde saatlerce bekletme, kocasının karşısında karısını çarılçılplak soyarak tecavüz etme vb. Bütün bunlar "demokrasiyi kurtaracağız" diye işbaşına gelen çenareller cuntasının halka ve sıradan vatandaşlara uyguladığı en aşağılık ve en barbarca işkencelerdir.

12 Eylül faşist diktatörlüğü en aşağılık ve en anti demokratik diktatörlüktür. Çünkü o, bir miselî, kovun keser gibi ele geçen tüm ilerici ve devrimcilere yıllarca ceza kesmektedir. "Demokrasiyi getireceğiz" diyen bu cunta bir iki celsede hiçbir delil hiçbir tanık yokken yüzlerce devrimciye onlarca yıl ceza vermektedir ve bununla da yetinilmekte binlerce varan idam cezası vermektedir. 10 tarihinde görülmeyen şekilde idam verilmektedir. Bunlar faşist Hitler mîsalî piraga keser gibi insan başı kesmeye aptilerce suçsuz insanı nazî kamplarında ve idam schpalarında katletmişmiydi?

12 Eylül askeri faşist diktatörlüğü arama-tarama ve operasyon demektir. Çünkü o, yoksul ve dargelirli emekçi halkın oturduğu yerlere başta olmak üzere tüm geçekondulara mahalle ve evlere gecevarıları, sabaha karşı operasyonlar düzenlemekte ve çilekes halkımıza rahat yuzü vermemektedir. Arama-taramalarda halka dayak atılmakta, evleri talan edilmekte, ve suçsuz insanların gecevarılarına evlerinden alınarak bilinmeyen yerlere aylarca sorguya çekilmektedir.

Ama nefis!.. Bu zulüm, bu işkence ve bu operasyonlar sökmeyecektir.

ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN ÇİLEKES VE YOKSUL KÜRT-TÜRK VE TÜM HALKIMIZ!

Faşist cunta öylesine acımasız ve zalimce saldırmıyorki, demokrasinin kırıntısı bile kalmadı. İşçi sınıfı ve geniş halk yığınlarının yüzlerce şehidin kanıyla kazandığı demokratik hak ve özgürlükler biranda yerle bir edildi. İşçilerin toplu sözleşme ve grev hakları yasa klandı. Kıdem tazminatları sınırlandı. Sendikal haklar gaspedildi. Demokratik dernekler kapatıldı. Toplanma ve gösteri özgürlüğü yok edildi. Bunlarla yetinilmedi, dar ve sabit gelirlileri yasayamaz hale getirildi. Küçük ve orta işletmeler iflasa sürüklendi, onbinlere varan küçük işletmeler iflas bayrağını göndererek çekti. Bunlarla da yetinilmedi. Songelen zamlarla dargelirli ve zaten yaşayamaz durumda olan emekçi halk iyice sefilleşti. Halkın en temel ihtiyaç ve gıda maddeleri olan şeker, tüpgaz, sigaraya zam yapıldı.

Faşist cunta öylesine acımasız ve öylesine zalimce ki...! Bunarlada yetinemezdi...! 90 günlük gözaltı süresi, sorgusuz sualsiz arama, tarama, cezaevlerinde en aşağılık işkence ve barbarlık ve akılalmaz psikolojik vahşeti uygulattı.

İşkenceler öylesine sistemli yapılmıyorki 90 sorgulamada yapılan işkenceler yetmiyormiş gibi birde cezaevlerinde işkenceler yapılmıyorki devrimciler ve yurtseverler gece geç saatlerde koğuşlarından alınıp "bilinmeyen" yerlere götürülüyor. Ve günlerce tekrar işkence yapılmıyorki Faşist cunta bununla da yetinmiyor...! Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüleri alıp tekrar 1. Şubede işkenceye çekiyor. Ve buna cezaevi yönünde tümü hiç ses çıkartmıyor. Ve çıkaramazda. Çünkü cezaevi yönetimi ve 1. Şube işbirliği halinde çalışıyor.

Faşist cunta bununla da yetinmiyor...! Cezaevi yetkilileri ziyaret günlerini 15 güne hatta bazen ilerisine gelimi bir aya çıkartarak yurtsever demokrat ve komünist voldaşları aileleriyle beraber görüşürmekte güçlükler çıkarıyorlar. İşkence bununla da bitmiyor...! Faşist yöneticiler cezaevlerinde yiyecekte sokmuyorlar. İşkence ve yıldırma hareketi öylesine acımasızlık, tutukluların en tabii hakkı olan avukatlarıyla görüşme hakkı bile kısıtlanıyor. Ve bu hakları önüne bir sürü engel çıkarılıyor. İskence çenanelerde direnisin destanını kanlarıyla ve varan yurtseverlere devrimcilere ve komünistlere uygulanan bu işkenceler en insanlık dışı ve en sadistce dektide nedir?

Radio ve televizyonlarda nutuk atan general-demokrasi ve faşist evren "paşa" (!) bulunmuyor iddiası? Bumudur pasababamız ABD emperyalizmi ve sizin halka mübah gördüğünüz?

Bumudur halkın "Dostluğu" ?

(Devamı sayfa:3 te)

KARDEŞLER, YOLDAŞLAR!

Hayır, Bin kere hayır!..

Bunlar ne halkın dostu nede "demokrasinin" koruyucu ve kollayıcıları olamazlar. Bunlar olsa, olsa halkın düşmanı olabilirler. Bunlar ancak emperyalizmin uşağı olabilirler. Zaten faşist darbeye başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalistlerin ve uşaklarının işbirliği ile ha zırlanmadımı?

Bugün parababaları, kopradorlar, toprak ağaları, tefeciler, büyük bankerler ve büyük iş sahipleri neden cuntanın şakşakçılığını yapıyor? Çünkü bu faşist cunta onların iktidarını kolluyor da ondan!.. Onların saltanatlarını sağlamlaştırıyor da ondan! Kodamanların, parababalarını denetleyen ve koruyan bu genareller cuntasının başta işçi sınıfı olmak üzere bütün emekçilerin haklarını savunması mümkün mü? Hayır, binkere hayır!

İşçi sınıfının bütün haklarını gaspeden, halkı yoksulluk ve sefalete yiten, yüzbinlerce işçinin sokakta aç ve sefil sürünmesine göz yuman faşist cunta sizin dostunuz olamaz! Çünkü, yüzbinlerce çocuğumuzu-çocuğumuzu hapsettiren ve onlara haddi iste bile rahat yüzü vermeyen faşist cunta sizin dostunuz olamaz!

Dostunuz olamaz, çünkü binlere varan çocuklarınıza, kızlarınıza idam cezası veren ve binlere varan sayıda ömürboyu hapis cezası veren bu faşist cunta dostunuz olamaz!

SÖZÜMÜZ SİZE EY İŞÇİLER, KÖYLÜLER, ÇEŞİTLİ MİLLİYETLERDEN BÜTÜN HALKIMIZ!

Oğullarınız, kızlarınız ve halk evlatları, devrimciler, komünistler işkencehanelerde faşizme karşı direnişin destanını kanlarıyla yazıyorlar!

İşkencehanelerde direniyorlar... cezaevlerinde devrimci onurun bayrağını yükseltiyorlar. Faşizmin baskı, sindirme ve ezme politikasına karşı canları kanları pahasına mücadele ediyor... Elde ettikleri hakları sonuna kadar elde tutmaya çalışıyorlar.

Onlar davutpaşa cezaevinde, sultanahmet cezaevinde ve daha nice cezaevlerinde komünist kardeşliğinin en yüce örneğini en acımasızca işkence sonucunda elde ediyorlar!

Onların açlık grevi ve direnişlerini destekleyin! Onların aileleri, yakınları olarak birleşin! Onlarla haberleşin! Onların açlık grevine direnişlerine fiilen dışardan katılın!

Oğullarınızın, kızlarınızın ve bütün devrimcilerin mücadelesinin başarıya ulaşabilmesinin yolu sizinde bu mücadeleyi dışarıdan desteklemenize bağlıdır,

Kardeşler, yoksul kört köylüler başta olmak üzere bütün emekçi köylüler, köy meydanlarında meydan dayacağına çekilmektedir. doğuda yapılan "Operasyonlarla" her köylüden mutlaka bir silah getirmesi istenmektedir. Bunu getirmeyen köylüler meydan dayacağına çekilmekte, bulun getirin demektedir. Bunu yapmayan

köylülerde günlerce işkenceye çekilmektedir.. Emekçi halkımız özellikle doğuda yapılan bu tür "Operasyonlarla" teşhir edin. Birleşin, işbirliği yapın! Bu halk düşmanı faşist cunta sizin ezici çoğunluğunuz karşısında ezilip gidecektir! Bunu ezip geçmenin yolunda birlik ve mücadele den geçer.

EY: FAŞİST GENARELLER CUNTASI, EY: İŞKENCECİ VE IRZ DÜŞMANI NAMUSSUZLAR!

Bunu iyi bilinki, şanlı 15-16 haziranları yaratan Türkiye işçi sınıfı ve emekçi halkı sizi birgün mutlaka alt edecektir!

Halkın halk demokrasisi ve bağımsızlık mücadelesi sizi birgün yerle-bir edecektir.

İşkencehanelerde, cezaevlerinde, arama ve tahmatlarda ve köy meydanlarında bu çilkeş halde yaptığınız işkence ve namussuzluklarınızın hesabını sizden mutlaka soracağız!

Çeşitli milliyetlerden işçisinin öncü örgütü partimiz TKP-ML bütün halkın ortaklaşa mücadelesiyle düzeninizi yerle bir edecek ve kırlardan şehirlere doğru iktidarı silahlı halk savar. yoluyla adım, adım, ama mutlaka alacak ve göndere kızıl bayrağı çekecektir..!

Bu bayrak işçi sınıfı ve bütün emekçilerin bağımsızlık demokrasisi, sosyalizm ve komünizm özlendilerini dile getirecektir.

İŞKENCE VE İDAMDA FAŞİST CUNTAYI ÇÖKÜŞTEN KURTARAMAYACAKTIR!

YAŞASIN İŞKENCEHANELERDEKİ KIZIL DİRENME RUHUNU YARATAN DEVRİMCİLER, KOMÜNİSTLER VE BÜTÜN DİRENENLER!

KAHROLSUN İŞKENCECİ VE IRZ DÜŞMANI FAŞİST İT SÜRÜLERİ!

KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN PARTİMİZ, ORDUMUZ VE GENÇLİK TEŞKİLATIMIZ!

(Bas tarafı sayfa -1- de)

BELGELERLE İŞKENCE...

Onlarasusuz olduğumu, hiçbirseyle ilgim olmadığını belirtmememe rağmen "sonun geldi herseyi biliyoruz, devrimcilerin bitti buradan söz çıkamazsin! kurşulman için konuş! Elimizde sin, kimse bilmiyor." eni olduğunu bir mezarlıkta atar. üzerine "T.M. imzası atarız. Böyle kaç kişi nin öldürüldüğünü gazetelerde okuyusundur her halde" gibi sözlerle ölümlerini ve vaadleri de bulunarak büyük bir psikolojik baskı ortamı yaratmaya çalışıyorlardı. Bahsettikleri şeyle ilgili bir ilişkimiz olmadı. ni yeniledim. Bir gün unah bizden gitti seni albaya teslim edeceğim, orospu karı gibi nasıl konuşursun görürüz dedim. Oradan başka bir odaya alındım, seslerinden anladığım kadarıyla, sanırım aynı kişilerin çoğunluğu aynı yerdeydi. Önce aralarında alıp meydan dayacağı çektiler, boynuma yedimim, karate, el vuruşları, mide, kalp, karaciğer ve böbreklere yediğim yumruklar sonucu nefesim kesildi başıma donuyor her yanım ağıri içindeydi. Zaman zaman yere vikiyiyor, tekrar kalkıyordum. Bir süre sonra biri boğazıma hirsle ve dehşetle saldırdı. Bir vandan sıkarken, diğer vandan parmaklarını boynuma bastırıyordu. Ne yapacağını

bilmiyormuşcasına zaman zaman yüzünü tırmalıyor saçımı çekiyordu. Başarıyordu, tehditler küfürler vs. savuruyordu.

(Devamı sayfa:4'te)

Boğulacak gibi oluyordum, bazen gevşeyip tekrar sıkıyordu. Bir yandanda başımı duvara vuruyordum. Bir müddet sonra boğazımı bırakıp silahının namlusunu şakağıma dayadı, ölümle tehdit etti "Deha fazla uzatmayacağım, ya konuşacaksın ya öleceksin" dedi. Yine aynı cevabı verdim, suçsuzum. Mi diye yediğim bir yumrukla neresim kosıldı iki kişi kollarımdan ve yakından tutarak sırtımı duvara vurup ayırıyor tekrar vuruyor. İç organları arım adeta yerinden oynuyordu. Başım duvara çarpıyordu. Daha sonra kollarımdan tutarak parmağın gerer gibi duvara yapıştırarak, gömleğimi ve atletime yukarı kaldırdılar. Başka biri ise kalın bir sopa ile bazen yatay, bazende sopanın ucuna uyla yere yatay olarak karnıma saplıyordu. Bir süre sonra soyunmamı söylediler, soyunmadım. Üç dört kişi zorla soymaya çalıştılar. Bir ara boş üstük sonra ayakta kiler tekrar yüz üstü düşürdüler biri her iki ayağıyla sırtıma zıpladı, diğerleride kemerime konatıldığı kollarımı çekip ayırdılar ve kollarımı arkadan bağladılar. Gömleğimi, pantolonumu ve kilotolarımı çıkardılar. Sadece atletim kaldı. İki kişi ayaklarımı ipke bağlayıp sırtım yerde olmak üzere yukarı kaldırdılar. Biri göğsüme oturdu zaman, zaman yumrukluyordu, biride büyük bir sopayla tabanlarıma vuruyordu biryandanda sorular soruyordu. Bir süre sonra ayaklarım duyarlılığını yitirdi. Falakadan vazgeçip, elektrik vermeye başladılar. Biri devamlı erkeklik organıma takılı olmak üzere, diğerkabloyu önce sağ baş el parmağına, kulağımın içine, göz kapağına, ayakbağ parmağına sırayla takıldı. Artan şiddetlerle ceryan verildi.

Bir an kendimden geçmişim, su serptiler ayıldım. Elektiriğe devam ettiler. Bu kez kabloları her iki elimin baş parmağına bağladılar. Birsüre sonra biri "Ceryanı da verdik başka ne yapalım?" diye diğerlerine sordu. Diğerlerinden biri "Hissini birden uygulayın" dedi. Ve ayaklarımı bağlayıp önceki gibi falakaya çekilirken diğer yandan elektrik veriliyordu. Biri üzerimde zıplıyarak tekme, yumruk vuruyordu. (Basıma ve karnıma) bir başkasıda "beni S...ceğiz, orospu olup çıkacaksın" diyordu. Birara makatıma sopa sokmay ya çalıştılar, başaramadılar. Bütün bu işkenceler yapılırken normal ölçüde inliyordum bu onlara zevk vermiyordu. bundenle bağırmanın söylüyelerlardı. Belkide diğer göz altındakilere korku vermek içindi. Bir süre sonra kendimden geçmiştim. Tuvalete sürüklendim üzerime hortumla su serpildi. Penceresi ve kapısı açık olan bir odaya getirildim, rüzgar esiyordu titriyordum, 15-20 dakika böylece kaldım. Tekrar elektrik vermek içi yandaki odaya götürüldüm. Bir süre daha ceryan verildi, tekrar kendimden geçmeye başladım. Son olarak beni kır üstü kaldırıp yere vurduklarını hissediyordum tekrar su serpip giyindirdiler. Sabah ilk getirildiğim odaya bırakıldım ayakta duramıyordum sırt üstü uşanmışım. 6 saatten fazla bir süre sorguya çekildiğimi sanıyorum o gün. Vedaha sonra, renza, yatak, sandıya gibi hurda şeylerin bulunduğu aynı kattaki bir odaya

götürülerek yere yakın bir yere kelepçelendi. Yerde oturamadım için, sırt üstü yere vattım. Sabah kahvaltı yapamadım, imdan açtım. Böylece iki gün akşama kadar aç susuz kaldım. Tuvalete bile götürülmedim, ikinci günün akşamı alt kat taki hücreye atıldım. Yanımda bulunan kişilerin yardımıyla bir şeyler yiyebildim. avaya kendim kalkamıyordum, tuvalete bile yardım edilmeden gidemiyordum. Üçüncü ve daha sonraki günler işkence devam etti:

Sabahları hücreden alınıp gözlerim bağlanarak yukarı kattaki odalara konuyorduk. Sonra tek, tek işkenceye götürülüyorduk. Feklediğimiz sürece kız-erkek bağırma, çağırma sesleri geliyordu. Yukardaki odada insan çoğunluğundan olacağı yer bulamadılar. Bulduğum odada birinin makatına cop soktular, ırzına geçeceklerini söylediler daha sonra beni oradan aldılar. Sorgumun bitmesine dört gün kala yukarıdaki odadan hücreye indirildim. Aç susuz dört gün dört gece ellerim yüksek bir yere kelepçeli olarak bağlı kaldım. Zaman, zaman gelip tekme çarpıp yumrukluyorlardı. Onlara göre cezalıyım. sorgumun yapıldığı son gün birçok tehdit yapıldı suçsuz olduğumu yineledim. Açıktan ceryan vereceklerini söylediler ve gözlerim yarı açık ceryan verdiler.

Birgün sonra selimiyece getirildim. Bana yapılan işkenceler selimiyede yapılan yüzeysel muayenede tespit edilmiştir. Detaylı bir muayeneyi dilekçe vererek istediysemde bir cevap alamadım.

Bütün bunlar...bu insanlık dışı işkenceler yaklaşık 9-10 ay önce sokakte şüphe üzerine gözaltına (1.Şubeye) alınan bir devrimcinin anlattıkları.

Bu devrimci arkadaşımız halen METRİS cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık 9-10 aydan beri hala mahkemeye çıkarılmamış.

"İşkence yapılmıyor!" "Sistemli işkence yoktur." "İşkence ihbarları değerlendiriliyor! vs. sözlerle halkı ve dünya kamuoyunu yanıltan ve aldatan faşist cuntta ve onun canak yalayıcıları ve işkenceciler ya buna ne diyecekler? Günlerce süren sadistce, normal bir insanı bile yapamayacağı tüyler ürpeticici işkence serüvenine ne diyecekler?

Diyecekleri fazla bir şey yoktur. Ve olamaz! İşte bir başka devrimcinin 12 Eylül sonrası anlattıkları:

"Cunta geldiği ilk gün beni sorguya çektiler. Müdürün odasına götürüldüm orada kelepçenin birini elime, birinide ayağımın bir bileğimin ebağladılar. Müdür artık sonunun geldiğini kurşuna dizeceklerini söylediler. Bu arada dövüldüklerini söylemeye hiç gerek yok. Silahına çıkartıp bana doğrulttu. Amacı beni psikolojik olarak etkilemekti. O gece ayrı bir odaya koydular. ellerim arkadan kelepçeli, bir vaziyette sabaha kadar düşünmemi uyumamamı söylediler. Onlar gidince ben yattım uyudum. Tekrar gelip beni kaldırdılar. Beni düşüncecek bir sevin olmadığımı söyledim. yarıntılarını anlatmaya kalksam çok uzun sürer. Ertesi gün gözlerimi bağlayıp, karnıma cuval geçirip arabaya bindirip götürdüler beni tekrar 1.Şubeye teslim edeceklerini söylediler. Götürdükleri yer DAVUNPASA' datumerinin içinde bir yerdi. buarada epcy zezdirdiler. (De.S.5

Yolda da dövaneler kabi. ^{götürüp bir odaya soktular, gözünü açtılar.} Orada kasıtlı iki asker vardı, Peşinden binbaşı ADMAN ve yüzbaşı İBRAHİM geldi. Daha sonra gelip gitti. Askerler dövmeye devam etti. (Yerlerde kan izleri iki loşenin içindedir kanlar vardır. Arka odada yan yana yatan sivil üç dört kişi cansız yatıyordu. Bunlar beni etkilemek için bir senaryo olabilir.) Sonra beni çevirip baktırdılar. "İşte senin sonunda böyle olacak!" dediler. Bu arada dövüyorlardı. Onların soruları karşısında benim cevabım aynı oluyordu. "BİLMİYORUM."

Oradan çıkartıp gözüm bağlı arabaya bindirip yine tünenin içinde yeraltında dizlere kadar su dolu olan bir dehlize indirip 2 saat kadar beklettiler. Tekrar alıp ilk götürdükleri odaya götürdüler. Yine aynı senaryoya devam ettiriler. Kanlar ve insanlar oradaydı. Bunlar hep aynı gün oldu. Bu sefer gözüm bağlı arabaya bindirip koşullardan birisine yalnız koydular. Peşinden (...) getirdiler. Konuştuğum benim kadar olmasa bile onada aynı senaryoyu uygulamışlar.

... Beni sorguya çekmeye devam ettiler. Bu defa idare binasında yaptılar. İki defa polis geldi. (Şubede sorgu yaptılar) Bu arada çeşitli dövaneler ve tehditler devam etti... İki defa kollarından duvara astılar. Kolumun biri bir ay, diğeri iki ay hiç çalınmadı. Daha sonra iyileşti. Bu sorgulardan yine tehdit, dövme, silah çekmelerde bahsetmiyorum. Çünkü bunumarcılara oluştuk.

Beni öldürmek için çeşitli planlar ve kurdular. Bu özel sorgular dışında, koşullarda dövme meler ayrı. Birşey olsa bana yükleniyorlardı.

BİR DEFASINDA operasyondan sonra (Burada kasdilen davutpasa cezaevinde devrimcileri karşı yapılan genel operasyondur.) ifade alınırken hazırla geç dediler. Ben ise hiç istifimi bozmadım. Ciplarla bacaklarımı vurmaya başladılar. Ayaklarımı elleriyle tutup birleştirdiler. Tekrar yaptım. Sonunda onlar pes etti ama benim ayakta duracak halim kalmadı. Yere düğüm. Bir hafta yerimden kalkamadım. Bacaklarım simsiyah ve kütük gibi oluştuk.

Yine bir defasında, yüzüne vurulmaktan çönmeye gılmaz hale geldi. On gün açsıma çorba koydular. İki dişim yerinden oynadı. Burun ve ağzımın kanı aması hariç. Bu salattıkları on önemlilerinden dır. Bunun dışında dövanelerin hesabı yoktur.

Bonim özel sorgularım dışında belli siyasetlerden arkadaşları da dövüldü. Tüm bunların dışında Md ADMAN sorgu sırasında "senin şu kadar direnmeye iten sebep nedir?" "savcı geldiğinde "Gerçekten sana saygı duyuyorum. Davanın inandırıcılığı için konuşuyorun?" "Konuş artık her şey bitti. Sen bertaraf olursun. İBRAHİM mi olmak istiyorsun? Senin artık bu yöntemle (İşkence vb.) konuşacağını inandırmıyorum. vs." şeklinde konuşmalar yaptılar.

Yine Md ADMAN nakil sırasında beni kenara geçerek konuştu: "Burada en taktir ettiğim adam sensin. Burada en dirençli sen çıktın. vb" "söyledim. Bunları bu şekilde konuşmaya iten sebep benim göstermiş olduğum keskin ve tavizsiz tavırdır. Bunda gösteriyorki, hakim sınıflara karşı tavizsiz tavırımız onları geriletiyor. Dize getiriyor. Ayrıntılarını anlatmaya kalksam onlarca sayfa tutar.

... Bu tecrübeler sonunda söyleyeceğim öz olarak sudur: En nefak bir taviz vermeden direnmek özellikle çok önemli. En önemlisi psikolojik olarak yenilmemek. Moralini bozmamaktır. Eğer psikolojik olarak yenilmezsek, fiziksel yapılan işkenceler viz gelir."

Bütün bu işkencelere uğrayan devrimci arkadaşlarımız uzun süre davutpasa cezaevinde kalmış ve daha sonra sultanahmet cezaevine nakledilmiştir. İki yıla yakın bir süredir cezaevinde bulunmasına rağmen hala mahkemeye çıkarılmadı.

**EY FAŞİST GENARELLER JUNTASI!
EY ONLARIN PARABABALARI, KAN EMİÇİ EMPERYA-
LISTLER, KOPRADORLAR-BÜYÜK TOPRAK AĞALARI VE
TÜM HALK DÜŞMANI KARŞI DEVRİMCİLER!**

Şunu iyi biliyorsunuz ki, siz! Varolabilmeniz, varlığını sürdürebilmeniz karşı devrimci mücadele sını veriyorsunuz. Ve bu mücadelede İŞKENCEDE sizin son umudunuz olacaktır. İşkence katlettiğiniz, sakat bıraktığınız, ruhi çöküntü içine soktuğunuz, devrimci ve komünistlerin onurlu ve kararlı azimlerini ve onların kızıl direnme ruhu sizlerin bu son umudunuzu yok edecektir.

Bu Böyle Hallane...

İşkence tezgahlarında katlettiğiniz kanlar, silinmiş canlar, bizim kimselere kin, düşmanlığa dönüşüyor.

Şunu iyi bilin ki,

Besta işçi sınıfımız olmak üzere, bütün emekçi halkın, her geçen gün içineki devrim ateşi yanmakta ve mücadele sını yükselmektedir.

Ve bu mücadele öyle bir mücadeledir ki, tüm işkencecileri, tüm halk düşmanı emperyalistleri yerle bir edecek ve bütün halkın özici çoraklığını kıpkızıl bayrasını koniere çekecektir.

Bu mücadele Halk Demokrasisi ve Başsızlık mücadelesidir.

**KARHOLSUN FAŞİST JUNTA VE ONUN İŞKENCECİLERİ!
İŞKENCECİLERDEN HESAP SORACALIZ!
YAŞASIN İŞKENCEHANELERDEN KIZIL DİRENME RUHU!**

(Bastarağı 1. sayfa da)

BİR DİRENİŞİN ÖĞRETTİKLERİ.

Bu en önemli alanlardan biriside hakim sınıfın eline geçtikten sonra mücadelenin sürdürülmesi için devrimci ve zindanlardır.

Komünistler ve çeşitli halk sınıflarına mensup devrimcilerden her verinde olan birisi bir ülkede sınıf mücadelesinin en zorlu olanlarından biri olan zindanlarda devrimci onur ve ilkeleri çözümler korumaları ve korumaktadırlar. Elimize halka, devrim ve vücut komünizm davasına inananlar başka hiçbir silahtan önce, olmalıdır işkencehanelerde. Türkiye'de ilk komünist önder ve örnek tavri proletaryaya partisi TKP-ML'nin kurucusu ve çeşitli milliyetlerden halkımızın önderi, İBRAHİM KAYPAKÇAYA'nın devrimci ve onun örnek komünist tavri Türkiye'nin tüm komünistlerine, devrimcilerine ve halkımıza örnek olmuştur ve olacaktır. İ. KAYPAKÇAYA'nın voldaşları besta olmak üzere devrimciler tarafından daha sonraki yıllarda işkencehanelerde ve zindanlarda savcı hükümlerine, ve aynı kararlılık tüm olumsuzluklara, yılmamlıklara ve benzeri her türlü zorluklara karşı sını ortaya konuş ve direnme savaşları sonucu hakim sınıflar yenilgiye uğratılmışlardır.

(Devamı arka sayfada.)

Küçük-burjuvazinin her türlü teslimiyetçiliğinin yalınlık ve pasifizmin sonucu olarak genel olarak Demokratik Halk Devrimi faşist diktatörlüğün işkencehanelerinde ve zindanlarında yarılgılar almış, darbeler yemiş, bu küçük burjuvaziler hakim sınıfların himayesinde uzlaşıcı konuşmuş, giderek o noktadan itibaren devrimci özünü, ihtilalci ruhunu kaybetmiştir. Ve kaybetmektedir. Ancak komünist önderlik altında devrimci kitleler, esas olarak başarılar kazanmışlar ve halkın devrimci birliğini pekiştirmişler, hakim sınıflara darbeler indirerek devrimin kızıl bayrağını yükseltmişlerdir. Komünistler başta olmak üzere devrimciler bugün birçok olumsuzluğa, yenilgi, yalınlık ve teslimiyete karşı direnmekte sayısız direniş örnekleri vermektedirler. Direnenler silah elde çatışarak şehit düşmekte teslim olmayı değil savaşmayı, direnmeyi tercih etmektedirler. İşte diyarbakırda, feriköyde, bahçelievlerde yurdun dört bir yanında direnişler ve direnişler kanla yazılmakta, mücadele bayrağını yükseklerle kaldırmaktadır. Sınıf mücadelesinin keskinleşip kızıştığı, komprador burjuvazi ve toprak ağalarının son gücü ordularını kullanarak cuntaları eliyle aşır saldırıya geçtiği bugün pasivite, devrimciliği bitirme, yok etme çabaları her zamankinden daha yüksek oranda etkili olmaktadır. Devrimcilere devrim mahkûmiyeti yaptırılmakta, "teslim ol" çağrıları, "işkence yok" bildirimleri, pişmanlık açıklamaları, "gerçeği anladık" sözleri teslimiyet, yalınlık çabalarıyla dönükler açıktan ve büyüyen oranla sergilenmektedir. Küçük burjuvazinin temsilcileri sınıfsal yapıları ve mücadele anlayışı sonucu bugün çökmekte, öyleleri tek tek hakim sınıflara yenilemekte, teslim olmakta, direniş gücü göstermemekte, kitleleri yalınlığa kapılmakta, örgütlenmeleri dağıtılmaktadır. Ancak bütün bunlara, kısmi oranda proleter saflardaki darbeler ve yalınlık etkilerine karşın ihtilalci unsurlar devrimciler teslim olmamakta, başta komünistler olmak üzere devrimin onuru ve ilkelerini korumaktadırlar.

Bugün geldiği aşamada küçük burjuvazi işkencehanelerde doğal olarak iflâs etmekte, cezaevlerinde faşist diktatörlüğün zindanlarında hakim sınıflara teslim olmakta, faşizmin sembolleri selâmlanmakta, faşist marşlar söylenmekte ve faşizmin isteği yapılarak; devrimci onur ve ilkeler çiğnenmektedir. Bu noktada devrimciliğini kitleler halinde kaybedenlerin yanı sıra komünistler başta olmak üzere ihtilalci, devrimci, savaşçı unsurlar direnişi elden bırakmamakta, Marksizm-Leninizm bir kez daha gerçeklerle doğrulanmaktadır. Ancak sınıfsal anlayışları doğrultusundan kitlesel bir bütün olarak çökmekte esas darbe yemektelerdir. Küçük burjuva örgüt ve siyasetler bugün esasta yenil-

ler bugün esasta yenilgiye uğramakta tek, tek bazı unsurları direnmektedir. Komünistlerin ve komünist sempatizanların esasta olumlu tavır koyduğu ve direndiği, bugün tali olarak komünist saflardada doğal olarak dönük, hain, yalın teslimiyetçi, küçük burjuva unsurlar çıkmakta böylece sınıf mücadelesinin her alanında olduğu gibi saflaşmalar hızlanmaktadır. Artık zindanlarda proleter devrimciler ve çeşitli sınıflara mensup devrimciler yanyana direnmekte ve gerçek proletaryanın temsilcilerinden açıktan ortaya koymaktadır. Başta komünistler ve komünist sempatizanlar olmak üzere çeşitli sınıflara mensup direnen devrimciler hayatın her alanında olduğu gibi faşist diktatörlüğün zindanlarında her türlü baskı ve zulme karşı komprador patron ağa devletini yenilgiye uğratmakta bir avuçtakalsa zafere ulaşmaktadırlar.

Artık kıstas, devrimin savunulup savunulmamasındaki saflaşmadan öteye gitmekte ve devrimciler arasında proletaryanın gerçek temsilcileri de belirgin olarak daha da açıktan ortaya çıkmaktadır. Başından beri ortada olan bu durum bugün sınıf mücadelesinin kızışmasına bağlı olarak hızla açığa çıkmaktadır.

İşte, bir direniş destanı örneği de 1960 Aralık ayında 1961 Ocak ayına kadar 3 ayı yakın bir süre İstanbul Davutpaşa zindanlarında verildiği, Davutpaşa'da devrimciler her türlü baskı ve zulme karşı komünist devrimcilerin önderliğinde direnişler ve zafere ulaşıyorlar, hakim sınıfları yenilgiye uğratıyorlar, tüm devrimcilere örnek bir savaş vermişlerdir.

Davutpaşa'da komprador burjuvazi ve toprak ağalarının azılı faşist uçağı binbaşı ve onun yönettiğindeki cezaevi idaresi Davutpaşa'da, tekane tekane komutan ve 1. Ordu komutanlığı adli müfettişleri ile plânlaşığı saldırıları 20-21 Ağustos tarihlerindeki genel saldırı ve operasyon ile başlanmış ve ilk operasyon sonucu meydana gelen saflaşmayı nice saflaşmalar izlenmiş devrimciler çok az bir sayıya düşürülmüşse de tasamun yok edilmiş, yenilgiye uğratılmamış, sonuna kadar diretmis ve sonuçta komprador patron-ağa devleti yenilgiye uğramış ve direnen devrimciler kazanmışlardır.

Davutpaşa küçük burjuva sağ ve sol oportünizmin pratikte ve son tahlilde nereye varacağını, varabileceğini komünist devrimciler ve sempatizanlar ile diğer devrimci unsurların saflaşmasında, sınıfsal yapılanmaları ve anlayışları ortaya koyması ve proletarya ile diğer sınıfların konumunu belirlemesi açısından önemli bir gösterge alanı olmuştur.

Böl-böl konuşanlar, beğeniler, çağırılar, sol gözlükçüler, pratikte iş devrimci onurun ilkelerini korumasına gelince ve hatta devrime bağlılık ve inancı, ideolojik saflaşmaları gösterememiş ve çok az sayıda kalarak siyasi yapılarını açıkten belirtmişler, oysa komünist devrimciler önderlik ve kitlesel katılım açısından üzerlerine düşen görevi yerine getirerek mensup oldukları sınıf, proletaryanın sınıfsal tavrıyla mücadelelerinin bil kemliğini oluşturmuşlardır.

Proleter devrimciler ve çeşitli halk siyasetlerine mensup devrimciler faşist diktatörlüğün zindanlarında; Davutpaşa'da bakmadan, usanmadan, yılmadan gece gündüz her türlü işkence, baskı ve faşist zulme uğramalarına karşın 40 kişiye hatta 20 kişiye düşürülmelerine rağmen sonuna kadar yılmaz ve kararlı bir savaş vermiş, komprador burjuvazi ve toprak ağalarının azılı resmi faşistlerini, işkencecileri yenilgiye uğratarak Davutpaşa direniş destanını yaratmışlar, tarihi bir zafer daha elde etmişlerdir.

Davutpaşa direnişi doğru proleter çizgideki bir önderliği pratiğe yansıtmış, küçük burjuvazinin sınıfsal yapısından kaynaklanan her türlü yanlış anlayışı mahkûm ederek pratikte bir kez daha göstermiştir.

bir kez daha göstermiştir.

Davutpaşa direnişi bir ayuğ kararlı komünist ve devrimcinin uzlaşmaz ve yılmaz bir mücadele sonucu hakim sınıfları en sonunda yenilgiye uğratabileceğini bir kez daha açığa çıkarmıştır. Davutpaşa direnişi demokratik halk devrimi yolundaki mücadelemizde, yığınların, teslimiyetçilerin, döneçlerin, hainlerin çıkabileceğini, hatta bunların yüksek orandada olabileceğini fakat sonuçtaki mutlak zaferi değiştirmeceğini gerçeğini kanıtlamıştır.

Davutpaşa direnişi, devrimçi azmin, sınıfının, halka devrime bağlılık ve inancın her türlü düşman saldırısına, her zaman alt edeceğini ortaya koymuştur.

Davutpaşa direnişi, pasif direnişin bir süre sonra hakimsınıfları parça, parça geriletene aktif direnişe dönüşmesinin pratiğini yaşattır. Davutpaşa direnişi, faşist diktatörlüğün zindanlarında objektif ve subjektif güçlerini durumuna bağlı olarak izlenen taktiklerin ve somut şartların somut tahlili ilkesinin hayata geçirildiği bir savaş alanının direnişidir.

Davutpaşa direnişi, doğruların bir ayuğ kişi dahi kalınsada savunulup hayata geçirileceğini ve doğru önderliğin giderek kararsız, pasifize olmuş, yığınlığın estiği kitleleri süreç içerisinde etkileyerek canlandıracağı doğusunun pratiğini ölmüştür. Davutpaşa direnişi siyasi önderliğin pratikle birleştirilip, örgütlü yürütülmesi sonucu zafere ulaşmasının yenilgilere, darbeler, ihanete ve her türlü zulme karşı başarıya ulaşacağını bir kez daha göstermiştir.

Davutpaşa direnişi, işçi sınıfında dahil genişli halk sınıflarına mensup devrimcilerin

komprador patron ağa devletinin faşist diktatörlüğüne karşı oluşturduğu devrimci direniş birliğinin ve mücadeleye dayanışmasının, ilkeli siyasi örgütlenmelerinin önderliği oluşturarak zaferi sağladığını bize öğretmiştir.

Davutpaşa direnişi hakim sınıfların genelde ülke çapında ağır saldırılarının yansması olarak zindanlardada yürütecekleri ağır baskı ve saldırılara karşı devrimin onuru ve temel ilkelerinin korunulmasının her zamanki gibi esasta kalmasının yanısıra, diğer taktik konular da değişik biçimlerde taviz verilebileceği, ancak bununda zorlanması gerektiğini, her fırsatta taleplerin elden bırakılmadan savunulmasının şart olduğunu, böylece bulunan mevzilerde direnilmesine ve her türlü provakasyona açık durumların engellenmesine çalışılması ilk önce pasif sonraları aktif direnişin gerekli olduğunu, bulunan mevzi ve haklardan geriye gidilmemesi için dikkatli bir çizgi izlenmesinin ancak devrimci bir tavır olduğunu ve devrimin menfaatlerinin bunu gerektirdiğini öğretmiştir.

Ve son olarakta Davutpaşa direnişi devrimci onurun ve temel ilkelerin ancak ve ancak faşistlerin her türlü uygulamasının yaptırımlarına karşı çıkarak, bunları yapmayı protesto ederek, her türlü saldırıya karşı direnerek devrimi her safasında savunup, haykırarak korunabileceğini ve böylece konduğuna bizlere göstermiştir. İşte, Davutpaşa zindanlarındaki devrimci direniş bizlere bunları öğretmekte ve pratikte kanıtlayarak çizdiği yol, mücadelemize rehber olmaktadır ve olacaktır!

DAVUTPAŞA CEZAEVİNDEN BİR YOLDAŞ.

(baştarafı S.1'de)

- BÖLGEMİZDEN HABERLER

TÜRKİYE PROLETARYASI VE EMEKÇİ HALKI KOMÜNİST ÖNDERİ, İBRAHİM KAYPAKAYA YOLDAŞI ÖLÜMÜNÜN 8. YILINDA ANDI...!

Yoldaşın anısına bölgemizde, çeşitli alanlarda bomba süslü pankartlar ve bombalı pankartlar asılmış, pullama ve az sayıda olsa afişleme yapılmış ve bir alandada gezi düzenlenmiştir.

Bölgemiz İstanbul-gülsuyu 122 semtinde bir bombalı pankart asılmış, bunu indirmeye çalışan bir asker bombanın patlaması sonucu yaralanmıştır. Bunu fırsat bilen faşist cuntanın kolluk kuvvetleri ve polis, yoksul gülsuyu halkına saldırarak, bakkal, kahve ve tüm işyerlerini kapatarak arama-tarama yapmış, ve onlarca suçsuz gülsuyu halkını ve özellikle gençleri karakollara götürerek işkence yapmış ve çoğunu tutuklamıştır.

Şunu iyi biliyoruzki: faşist cuntanın kolluk kuvvetleri, polis, MIT, komandolar sadece bu olaydan ötürü değil, onlar yoksul gülsuyu halkını geçeköndü mücadelesinin başladığı günden beri bu aşağılık ve azgınca saldırılarını sürdürmektedirler.

Ancak onların bu vahşi saldırıları ve zulmü, halkımızın ve gülsuyu halkının mücadelesini durduramayacak, aksine halkımızın nefret ve mücadeleye azmini dahada artıracaktır.

İstanbul-Beyazıt Gedikpaşa semtinde de yol damız anısına bomba süslü pankart asılmış, özellikle küçük işyerlerini (muçellithane, ayak gibi imalat haneleri, maibaa vs.) ve un olduğu bu alanda asılan bomba halk üzerinde etkili arama-tarama yapmış ve güvenlik güçleri bölgeyi sararak rastan sonra indirmişlerdir.

İstanbul-Periköy, Kasımpaşa, Gedikpaşa, Beyazıt semtlerinde de pul serpilmiştir.

Ayrıca yer yer İstanbulun çeşitli semtlerinde az sayıda afişleme yapılmıştır.

Bölgemizin bir semtinde de büyük çoğunluğun işçilerin oluşturduğu bir gezi düzenlendi. Gezide faşist baskı ve işkenceleri konu edinen bir seminer yapıldı.

CIHAN ÇELEBİ YOLDAŞ MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR

YASAYACAK!.. 27 Mayıs 1981 günü CIHAN ÇELEBİ yoldaşın katliatılışının birinci yıldönümüdür.

Daha ölümünün üzerinden 1 yıl geçti ama hala beynimizde bilinç, bilçimizde güç, yüregimizde cesarettir.

Cihan Çelebi yoldaş, daha lise yıllarındayken sınıf mücadelesine katılmış, gençlik icresinde formlara, boykotlara, işgallere katılmış ve sonra ailesinin yoksulluğu sonucu okuldan ayrılarak işçi sınıfı içerisinde yer almıştır.

(devamı arka sayfada)

Cihan Çelebi yoldaş istanbul ömürtepede, başlarında MHP sarıyer ilçe başkanı Salih Akyıldız in bulunduğu koruma polisi, bekoisi, ve azıllı bir faşistle girdiği silahlı çatışma sonucu kafasından aldığı bir kurşunla 27 Mayıs günü katledilmiştir.

Onu ölümünün 1.yılında anarken, partimiz TKP-ML önderliğinde onun yürüttüğü demokratik halk devrimi mücadelesini sürdüreceğimize ve onun taşıdığı bir gün mutlaka göndere çekeceğimize söz veriyoruz!..Cihan Çelebi yoldaşımız m mücadelemizde ölümsüzleşecektir!..

İSTANBUL İÇMELER MAHALLESİNDE FAŞİST BASKILAR SÜRÜYOR....

12 Eylül den bu yana halkımız üzerine kara bir bulut gibi çöken askeri faşist cunta, işbaşına geldiğinden buyana, azgın sömürü çarkları altında ezilen halkımızın hoşnutsuzluğunu nam-luların ucunda kan ve barutla bastırmaya çalışmaktadır."Anarşist", "Terörist" bahanesiyle goluğundan aksakallı dedesine bütün halk gözaltına alınarak aylarca işkence edilmektedir.

"Generaller Çetesinin" bu azgın teröründen istanbulun küçük bir mahallesi olan İÇMELER'de nasibini almıştır.12 Eylül'den buyana içmeler mahallesi üzerindeki baskıya operasyon, aramataarmalara 1 Haziran 1980 pazartesi gecesi 2-3 sıralarında bir yenisi daha eklenmiştir.Gece saat 2-3 sıralarında yaklaşık100 kişilik asker polis gücüyle mahalleye saldıran polis ve asker tek, tek evleri basarak "anarşist" "terörist" a ramışlardır.Neyazıkki aradıklarını bulamayan faşist köpekler 10 yaşından 15 yaşına kadarkadın çocuk ve gençleri gözaltına almışlardır. den bir gün geçtikten sonra cuntanın kolluk kuvvetleri tekrar mahalleye gelerek 5 civarında genç kızıda gözaltına almışlardır.

İçmeler üzerindeki süren bu saldırı ve operasyonların nedeni nedir? Faşist itleri kudurtan 10-15 yaşlarındaki çocukları ve genç kızları işkenceye çekecek kadar çileden çıkartan nedir?

İçmeler halkının büyük çoğunluğu işçidir. Kalanı ise dar ve sabit gelirli emekçi halka mensuptur.Ve bu emekçi halk sınıf yapısı gereği devrimci ve ilericidir.İşte faşist çeteler çileden çıkartan ve öfkeden kudurtan şey, içmeler halkının faşist cuntaya karşı onun ekonomik ve siyasi karar ve uygulamalarına karşı kabarm tepkisidir.

Ama faşist cuntanın baskı ve zulmü ne içmeler emekçilerinin, nede çeşitli milliyetlerden halkımızın halk demokrasisi ve bağımsızlık mücadelesini söndüremeyecektir.

İSTANBUL CEVİZLİ TEKEL AMBALAJ FABRİKASINDAKİ FAŞİST BASKILAR, TEKEL İŞÇİLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNİ ENGELLEYEMECEKTİR!...

Cevizli tekel ambalaj fabrikasında baskı ve zulüm devam ediyor... Cevizli tekel ambalaj fabrikasında uygulanan genel faşist baskıların yanı sıra özel olarak fabrika müdürü azıllı işçi düşmanı RİDVAN METAL tarafından uygulanmaktadır.Bu azıllı faşist çok uzun süreden beridir işçilere olmadık baskı ve zulüm uygulamaktadır. İşçiler arasında ırkçılık ve bölücülük tohumları saçarak, onları birbirlerine karşı kıstırmaktadır.Bu azıllı it fabrika içerisinde faşistlerin örgütlenmesi için cinden gelin ir her çabayı gösteriyor ve faşistleri örgütleyor. İşçilerin alinteri gözünü çokerek hak ettikleri kumanyalarını keserek, bunları MHP li faşistlere vermektedir.Ayrıca çeşitli dönemlerde işçilerden zorla para toplayarak MHP li itlere yardım etmektedir. İşçilere insanlık dışı muamele ederek, onları onurlarıyla oynamakta ve sürekli "isten atarım" tehdidinde bulunmaktadır.Nitekim geçmiş tekel direniş döneminde direniş önderlik ettikleri gerekçesiyle devrimci, demokrat ve ilerici işçileri isten atmış ve başka yerlere sürgün etmiştir.

Bugünlerde de fabrikadan 163 işçinin isim listesini çıkartarak başka yerlere sürgün edilmesini işçiler adına duyuruyor.

Buna öymayanların isten atılacağını yada tazminatla rını alıp çıkmaları gerektiğini söylüyor.Buna gerekçe olarak işçüleri faşistliği olduğunu söylüyor.Oysa bu azıllı işçi düşmanı 7-8.1980 gününde 2410 sayılı vaziyle tekel müdürlüğüne başvurarak 150 kişilik vasıflı, vasıfsız kadro boşluğunun olduğunu belirtiyor. Görüleceği gibi bu azıllı itin amacı, işçileri isten atarak, onların yerine MHP li faşist itleri fabrikaya sokmaktır.

Basta RİDVAN METAL olmak üzere diğer MHP li azıllı itler bu fabrikada MHP nin örgütlenmesini yapmaktadırlar.Ve fabrikanın her türlü imkanı bu amaç için kullanılmaktadır.

Anak tüm bu baskılara rağmen fabrikanın yiğit devrimci ve yurtsever işçileri yılmamış ve mücadele etmektedirler.

Kendisini işçinin "dostu" olarak gösteren askeri faşist cunta işçilerin buradaki baskı-ları zulmü ve isten atılmaları belcorten dilek-celerine hiçbir cevap vermemiş ve bunlarda yetinmeyerek faşist generaller cuntası tara-fından fabrika müdürü RİDVAN METAL taktirna-me ile ödüllendirilmiştir.

Bumudur işçi "dostluğu" ?

Bumudur işçi "yandaş"lığı?

Bu açık durumda gösteriyor ki, cunta işçinin nekçinin değil parabazalarının, kodamanların, büyük toprak ağalarının, kısacası bilçümle sömürücülerin, kan emici emperyalistlerin dostudur Bizim düşmanımızdır.

KARTAL, CEVİZLİ, MALTEPE CİVARINDAKİ FABRİKA İŞÇİLERİNİN MÜCADELESİ YÜKSELİYOR.

Geçtiğimiz Mayıs ayında 18 Mayıs, 18 Mayıs vb. anpa günleri için Kartal cevizli ve çevresinde duvar yazılamaları, pullamalar yapılmıştır. Birçok fabrikada bildiriler dağıtılmış, ve form-lar düzenlenmiştir.

Cevizli civarındaki MİDİLTİPİ adlı tarım ilaçları üreten bir fabrikada haziran başında yeni bir zararlenme olayı olmuş, devrimci bir işçi ölmüştür.

Patron bu ölüm olayını işçinin "Beyninde TIMÜR" var yalana ile geçistirmeye çalışmıştır.Ölüm olayından sonra cenazeyi kaldırmak için topla halde giden fabrika işçilerini askerler baskı ve tehdit etmişlerdir.

Bu arada askorlerle işçiler arasında kısa bir sürtüşme çıkmıştır.

Daha sonra işçiler fabrikada direnişe geçmiş ve 21 işçi "işçi dostu" cuntanın kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınmışlar ve işkenceye götürülmüşlerdir. Fabrikanın diğer işçileri ise fabrikadan uzaklaşmak zorunda kalmışlardır.

(Baştarafı sayfa:1'de)

CEZAEVLERİNDEKİ YOLDAŞLARIMIZ İÇİN:

Sömürü ve azgınlaşan terörün acısına iliklerinde hisseden Türkiyenin çeşitli milliyetlerinden;

İşçiler, Köylüler, Dar ve Sabit gelirliiler, Yoldaşlar...!

Çeşitli milliyetlerden işçi sınıfının öncü ve örgütlü müfrezesi ve bütün halkın önderi, partimiz TKP-ML, Türkiye ve yurtdışındaki cezaevi ve işkencehanelerdeki yoldaşlarımıza YARDIM KAMPANYASI açmış bulunmaktadır. Bölgemizde de bu yardım kampanyası devam etmektedir.

Bilineceği gibi, bugün ve özellikle 12 Eylül faşist cuntasından buyana cezaevlerinde onbinlerce yurtsever, demokrat, vekomünist bulunmaktadır. Faşizmin her türlü canice zulmü altında her türlü olanaktan yoksun bu işkence kurbanları ve tutuklular arasında önemli bir kısmında yoldaşlarımız oluşturmaktadır.

Daha önceleri bizler gibi dışarıda Demokratik Halk Devrimi mücadelesine katılan ve bu mücadelede yakalanarak 90 günlük işkence vahşetinden sonra cezaevlerine gönderilen bu yoldaşlarımız şimdi de içeride, cezaevlerinde ve işkence tezgahlarında devrim mücadelesini daha zor ve daha acımasız şartlar altında vermektedirler.

İşkencenin her türü zulmün en sadistcesi ve ideolojik zehirin en şovencesi altında, maddeden ve ruhen çökertilmeye yenilgiye ve teslimiyete zorlanan ama buna rağmen çoğu destanlar yaratan bu yoldaşlarımıza bizim dışarıdan yapacağımız maddi ve manevi yardım, onların mücadele ve direnme azimlerine güç ve enerji katacaktır.

Bugün bölgemizde sayıları yüzlerceyi bulan yoldaşımız cezaevinde bulunmaktadır. Sayıların yüzlerceyi bulan bu yoldaşlarımıza, partimiz TKP-ML, halktan ve parti çevremizden parasal ve maddi destek almada yeterince yardımcı olamaz. Bu yoldaşlarımızın avukat parası, vekalet parası (Birtek kişinin vekalet masrafı yaklaşık 800TL dir.) olbise parası, ailelerine yardım parası vs oldukça yüksek bir meblağı bulacaktır.

İşte içeride her türlü olanaktan yoksun bu yoldaşlarımıza yardım için bölgemizde açılmış bulunan bu kampanyayı parasal olarak desteklemek bunun için gereklidir.

Bu fabrika ve çevre fabrikalarda zehirlenme olaylarının yüksek olması neticesinde işçilerde açgözlü patronlara karşı direnme eğilimi yükselmektedir.

Unutmayalım ki, yoldaşlarımız için sizlerin yapacağı 500 veya 1000 liralık yardım birtek bütçeyi pek etkilemeyecektir. Ama bu para yoldaşlarımızın hukuki sorunlarını çözmeye oldukça etkili olacaktır.

Bizim onlara uzatacağımız destek eli onların moralini zinde tutmada önemli rol oynayacaktır.

Önemli bir rol oynayacaktır çünkü, onlar içerideki mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve bu mücadelede emekçi halkının desteğine sahip olduklarının bir kez daha anlayacaklardır.

Önemli bir rol oynayacaktır çünkü, faşist cuntayı güçlendirmek için açılan yardım kampanyasının karşısında, kendilerine bitip tükenmek bilmeyen bir gücün yani halkın yardımı onlara sömürü ve zulme karşı olan kinini daha çok hissettirecektir.

KARŞILAR, YOLDAŞLAR...!

Acımasız ve zor şartlar altında sınıf mücadelesinin her türlü güçlüğüne yenmede işkence odalarında sakat kalan, ama yılmayan ruhi olarak çökertilse bile teslim olmayan ve cezaevlerinde sınıf mücadelesinin destanını yaratan yoldaşlarımız için açtığımız YARDIM KAMPANYASI'ni en uzak çevrenize kadar yayınız.

YAŞASIN CEZAEVLERİNDE DİRENİŞ DESTANLARI YARATANLAR!...

YARDIM KAMPANYAMIZI GÜÇLENDİRME MÜCADELESİNDE İLERİ!...

YAŞASIN PARTİMİZ TKP-ML VE ÖNDERLİĞİNDEKİ TÜRKİYE, TMLGB!...

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (MARKSİST-LENİNİST)
BÖLGE KOMİTESİ